

Kirkebladet

Sdr. Næraa sogn

NR. 4 2017

SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER



Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte.
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.

Lisbeth Smedegaard, 2013

Kirkerne ved havet

Færøerne, de vindomsuste øer i Atlanterhavet, hvor befolkningen lever af havet og fjeldene, af fisk og får, besøgte vi i sommer. På grund af beliggenheden er somrene ikke så varme og vintrene ikke så kolde, og det regner en del, så fjeldene står smukt grønne. Og ved foden af fjeldene ligger bygderne, helt ud til vandet. Fra det ene øjeblik til det andet kan tæt, tæt tåge lægge sig, så man knap kan se en hånd frem for sig. Så forstår man farligheden i en tur over fjeldet, som har været bygdernes eneste adgang til omverden.

Vi var nu ganske heldige med vejret. Det regnede én dag samtidig med, at det blæste voldsomt, og det var så lige netop den dag, vi skulle på sejltur ud til Vestmanna fuglefjeld for at se de fugle, der ikke rigtig er der mere. Men siddende i forstavnen og udstyret med regntøj og et magnetarmbånd mod søsyge, sejlede vi ud på en fascinerende tur, hvor vi fik set de stejle fjeldsider fra havsiden og også fornemmede havets vældige kræfter. Her gik får og græssede på de stejle fjeldsider, uden dog at falde ned. Efter et par timers sejls endte vi tilbage til en dejlig varm og velgørende fiske-suppe.

Før reformationen ejedes jorden også på Færøerne af kirken, her-efter overgik den til kongemagten med mulighed for bønderne at for-

pagte jord af kongen. Disse bønder fik navn af kongsbønder, hvilket de stadig hedder.

Vi besøgte kongsbonden i det gamle bispesæde Kirkjubøur, der i middelalderen var øernes åndelige og kulturelle centrum. Det blev nedlagt med reformationen, og bispesgården blev overdraget til familien Patursson, hvortil den kendte maler, Trondur Patursson hører. Han har lavet altertavlen til Tornbjerg kirke, vi så på vores cykeltur i juni. Slægten har siden boet på kongsgården i 17 generationer.

Kongsbonden, Joáannes, en meget venlig mand, stolt og ydmyg, tog imod i færøsk festdragt i den gamle middelalderkirke fra 1200-tallet. Her fortalte han om stedets historie, om kirken og livet som kongsbonde. Og gæstfrit bød han indenfor til middag i kongsgården. Indgangshilsenen var en færøsk snaps, der skulle drikkes af vædderhorn. Middagen skulle indtages i den gamle »roykstovan«, datidens køkken-alrum. Dette imponerende rum er fra gårdens opførelse for 1000 år siden og står med de oprindelige materialer, let sortsveden nogle steder fra brande, der har hærget den øvrige del af huset, men roykstovan er gået fri. Her nød vi en veltillavet 3-retters menu, inden aftenen sluttede med kaffe og cognac i de private stuer. En speciel og stor oplevelse.

I kirken er der et alterbillede af den store færøske maler Mikkinen. Lidt samme malestil, som vi kender fra Havsteen-Mikkelsen. Motivet er Jesus, der stilner stormen på søen. Vel ikke tilfældigt valgt i et samfund, hvor man er så afhængig af vejret og havet.

Kirken og kongsgården ligger helt tæt på havet, som de fleste kirker gør. De er pejlemærker for fiskerne. Kirken er det sidste, de ser, når de sejler ud og det første, de ser, når de vender hjem. Men det har også en dybere betydning, som netop alterbilledet minder om. Kirken er der som det første og det sidste på livets sejls, fra vugge til grav. Færinger-

ne lever med, at når de stævner ud, kan den sejls ende på havet. Men kirken står der, kirkeskibet går ikke ned, og han, som står ved roret, sejler os sikkert over dødens hav. Og minder om, at den, der ikke kom levende hjem, bliver sejlet sikkert til de levendes land. Et budskab, der også findes på mange gravsten med en inskription om et hjemsted hos Gud til trøst og håb i den tunge sorg.

På Færøerne har der i flere århundreder været tradition for at synge Kingo-salmer i kirken, og når fiskerne roede ud på havet. Uden musik og uden noder, så salmerne blev sunget forskelligt i de forskellige bygder. Kingos salmer har væ-



ret med til at præge kristendommen på Færøerne med den direkte og til tider krasse tale om synd og nåde, himmel og helvede. Traditionen holdes i dag kun i hævd i én kirke, kirken i Tjørnavik, den nordligste by på hovedøen Streymoy. Vi talte med en fra Kingo-koret. Han var ikke i tvivl om, at den tradition skulle fortsætte. Og han fortalte, at de for nogle år siden var i Fraugde kirke, hvor Kingo ligger begravet, for at fortælle om denne gamle tradition.

Og så holdes der fast i søndagslukning. Butikkerne er lukkede om søndagen, der kører ingen busser, og museer åbner først kl. 14.00. Søndag formiddag er til kirkegang, selv

om der også er kommet en vis sekularisering til Færøerne.

Der er også en anden tradition, der præger et samfund, hvor der om vinteren kun er 4 lyse timer. De mørke aftner synger og spiller de og holder hjemmekoncerter. Vi var til en hjemmekoncert hos og med Elin Brimheim Heinesen, datter af en af Færøernes store forfattere (ikke William Heinesen). Hun uddannede sig som journalist og boede i Danmark i over 20 år, men vendte hjem, da hendes mor døde, og faderen ikke kunne komme sig over tabet.

Hjemmekoncerten blev holdt i forældrenes hus, der stod, som da det blev bygget i 60'erne, selv malingen

var den samme. Hun fortalte om sig selv, sit liv og sine sange. Flere af teksterne var digte, faderen havde skrevet, og som hun havde komponeret musik til. Koncerten sluttede med et digt, faderen skrev i sorgen over at have mistet sin kone, et digt om håb, og som Elin havde sat i musik. Ofte, når hun blev bedt om at synge til begravelse og bryllup, sang hun denne sang, for, som hun sagde, der kan være lige så god brug for at blive mindet om håbet ved et bryllup som ved en begravelse. En meget gribende sang, selv om vi ikke forstod ordene, der blev sunget på færøsk.

Så kom dagen for flyveturen hjem. Kirken var ikke det sidste, vi så, da vi forlod dette lille ø-sam-

fund, og heller ikke det første vi så, da vi kom hjem. Men uforandret står kirken spredt ud over hele landet og ringer sit budskab ud morgen og aften. For også i vores liv i al dets foranderlighed er der brug for håb. For troen og håbet som pejlemærker for vores sejlads, der måske ikke går over oprørt hav, men tab, sorg og afmagt er det samme. Og håbet er det samme. »Et håb, som man ser er ikke noget håb, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed«.

Det budskab ringer Sdr. Nærå kirkes klokke ud over sognet med sin inskription: Gud er her, for han bor, hvor vi bor.

Inge Dalsgaard



Fortsættelse af den spændende beretning om det norske kirkeskib Patientia

Som omtalt i det seneste kirkeblad havde vi og vores norske familie aftalt besøg på Norsk Folkemuseum den 26. maj 2017 for at besøge det norske Patientia.

Skibet er ikke tilgængeligt for museets besøgende, da det hænger i et aflåst kirkerum 3 meter over gulvet, så en trappestige hjælper. Folkemuseet ligger på halvøen Bygdøy. Vel ankommet til Oslo banegård, valgte vi i det gode sommervejr (+25 g.) at gå ad Karl Johan Gate ned til hav-

nen for at sejle med en gammel veteran færge over til øen Bygdøy.

Vi blev modtaget af malerikonserverator Niels Gerhard Johansen (danske fra Ikast.) Efter at være indskrevet i gæstebogen, fået afleveret folderen om vores kirkeskib Patientias historie samt USB stik med billeder fra byggeriet af skibet, og adgangskode til videoen fra indvielsen af Patientia, kom vi ind i kirkerummet og gik i gang med at se og fotografere skibet.

Det 300 år gamle skib er velbevaret og i god stand. Det er klodsbygget og ikke spantebygget. Det ses tydeligt, da der er revner i forstavn og agterstavn på skibet.

Skibet er registeret af Universitetets landssamling 1906 som model af flådeskibet Dannebrog, (dog en lidt mindre model af Dannebrog) som kirkeskib fra Hurum kirke i Buskerud hvor Admiral Iver Huitfeldt er fra. Han førte Dannebrog ved slaget i Køge bugt den 4. oktober 1710, hvor skibet brød i brand, sprang i luften og sank. Det passer dog ikke med de data, jeg har fået oplyst.

Kirkeskibet er bygget før 1713 til Brevik kirke i Porsgrunn Kommune. I samme kommune lå også herregården Birkevold Grevensvæng (dansk: Grevskabet) hvor admiral Pros Mund er født. Hans far Niels Sørensen Mund ejede herregården Birkevold.

Det var admiral Pros Mund, som førte Patientia i slaget ved Fehmern Bælt i oktober 1644, hvor svenskerne erobrede Patientia, og Pros Mund blev dræbt.

Jeg observerede flere detaljer på modellen, som kunne henføres til Patientia, blandt andet ses navnet Patientia i agterstavnen. Der er ikke noget, der indiker at skibet har haft tilknytning til Kong Christian den 4. Øverst på agterstavnen galleri er et våbenskjold og to kranser holdt oppe af to løver. Det er formentlig symbol fra en portal fra gården Birkevold og Pros Munds våbenskjold.

Konklusionen må være at skibet er bygget for at markere 50-60 året for Pros Munds død i 1644 og givet til Brevik kirke, som han var knyttet til.

Seneste nyt er en mail fra Niels Gerhard Johansen

Kære Else og Kjeld og hyggelige familie

Jeg, og flere av mine kolleger med, har set videoen fra åbningsceremonien og bifalder resultatet!

Min kollega, som har med kirkegjenstandene å gøre, har også tilføjet de (for os) nye oplysninger til katalogen. Så jeg kan bare sige »selv tak« for besøget!

Nyd den gryende sommer til fulde!
Mvh Niels Gerhard

Hermed slutter beretningen om kirkeskibene.

Kjeld Hansen



Pilekirken i Pappenheim

På vores cykeltur i sommer fra Rothenburg til Regensburg i det sydøstlige Tyskland kom vi forbi denne smukke og meget specielle naturkirke – »bygget« af pil, der stadig vokser. Der er åbent op til himlen og store »vinduer« ud til siderne, og der bliver holdt gudstjeneste her i sommerperioden – når det er godt vejr! Men kirken er altid tilgængelig, og mange mennesker finder en rolig stund her.

Udsmykningen er meget enkel; et alter og et kors, og lette stole. Gulvet består af flade natursten/fliser.

Kirken er opført/grundsat med pilekviste af Evangelische Jugend i Bayern i 2007, og symboliserer deres vision om en levende og naturlig kirke, og om en kirke, der vokser, ændrer sig og er åben.

Der findes seks andre pilekirker i Tyskland, hvoraf den første blev etableret i Rostock i 2003 – som domkirke, »Weidendom«.

Vi så naturligvis mange store, flotte og rigt udsmykkede kirker på vores cykeltur, men det var fint at mærke enkelheden og den direkte kontakt til naturen og skaberværket i Pilekirken i Pappenheim.

Inge Bjarke



Udviklingsplan for kirkegården

I forbindelse med udviklingsplanen er der givet tilladelse til, at der ikke oprettes nye gravsteder på den nordlige og østlige del af den gamle kirkegård. Hækkene fjernes om tomme gravsteder, og når arealet er stort nok, sås græs og beplantes måske med grupper af blomster.

Selvfølgelig vil fredningsperioden for eksisterende gravsteder kunne forlænges. Der har været en del misforståelser, om man nu f.eks. kunne blive begravet ved siden af sin ægtefælle. Det bliver der ikke lavet om på. Det gælder kun nye gravsteder.

Dronefoto

Menighedsrådet har fået taget nogle dronefotos af kirken. Her ses ét af dem.



Spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 14. november klokken 17 vil der være både gudstjeneste og mad i børnehøjde i Sdr. Nærrå!

Her vil der blive afholdt en spaghettigudstjeneste.

Spaghettigudstjeneste er et landskendt koncept hvor man først holder en kort familieorienteret gudstjeneste og bagefter er der mulighed for at spise sammen.

Her er den travle familie i fokus. Gudstjenesten er ligetil og for alle aldre og sanser. Maden står klar til os efter gudstjenesten og oprydningen skal der ikke tænkes på og arrangementet slutter 18.30 så man



kan komme hjem i ordentlig sengetid for de mindste.

En spaghettigudstjeneste er en skøn og uformel måde at forene kirkeliv, kristenliv, familieliv og socialt liv på i sognet, så vi håber, at mange tager imod tilbuddet.

Temaet for spaghettigudstjenesten er: **Ihh, jeg kan næsten ikke vente!** – Om forventningens glæde.

Tilmelding kan ske til Jakob Olesen på mail: jado@km.dk.

Tilmelding senest d. 8. november.

Pris for spisning er: 25 kr. for voksne og 15 kr. for børn.

Dog maks. 80 kr. pr. familie uanset antal.

ARRANGEMENTER

Sdr. Nærå set fra luften

4. oktober kl. 19.30

Sammen med Lokalhistorisk forening arrangerer vi en aften med luftfotos fra Sdr. Nærå sogn fra 1939-1960.

Billederne vises af Margit Thomsen og stammer fra Det Kgl. Bibliotek – Danmark set fra Luften.

Der lægges op til, at deltagerne også gerne må knytte kommentarer og fortællinger til billederne, noget der kan føjes til det materiale, der allerede ligger på Lokalarkivet.

Margit Thomsen vil også gerne sige lidt om, hvad de laver på Lokalhistorisk Arkiv – www.arkiv.dk

Der serveres kaffe til 10 kr.

Brian Patrick McGuire: Middelalderkirken og den lutherske reformation: kontinuitet og forandring.

12. oktober kl. 19.30

i konfirmandstuen i Rolfsted

Brian Patrick McGuire fortæller om reformationen med vægt på det, der ikke ændrede sig. Paven og helgener forsvandt med den lutherske reformation, men meget andet forblev stort set uforandret i den nye kirke. Kirkens struktur blev anderledes med kongen som overhoved og ikke paven. Men ånden og livet i den lutherske kirke var på mange måder en fortsættelse af middelalderkirken.

Brian Patrick McGuire er professor emeritus i middelalderhistorie og har udgivet en række bøger om kirken i middelalderen.

»Musikken omkring Luther«

onsdag 25.10. kl. 19.30

Den musikalske del af Luther-fejringen vil foregå sammen med ensemblet »Legerne«. En »leger« er middelalder-betegnelsen for en spillemænd, der udover at mestre flere instrumenter også var lidt af en gøgler, der kunne jonglere, gå på line o.lign. – og i det hele taget underholde.

Ensemblet »Legerne« spiller på datidens instrumenter, og består af Lene Høst (sang, psalterie, slagtøj), Clara Tesch (fidel), Gertrud Weensgård (lire og fortæller), Anne Marie Høst (harpe, fløjter, sang) og Johannes Thuesen (fidel, fløjter, sækkepipe).



Med udgangspunkt i Luthers verden – de små såvel som store begivenheder i hans liv og samtid – fører koncerten os igennem musikken på Luthers tid. Fra lystig dansemusik og sang til datidens nye salmer forfattet af Luther – alt sammen indrammet af citater fra hans omfangsrige skrifter.

»Alt i alt, næst efter Guds ord er musikkens ædle kunst den største skat i denne verden«. Så naturligvis skal vi også sammen synge nogle af Luthers salmer. Læs mere om »Legerne« på www.legerne.dk

Efter koncerten i kirken fortsætter lystighederne i Kirkeladen, hvor der også bydes på en Luther-øl eller kaffe til 10 kr.

Reformationsgudstjeneste

søndag den 29. oktober kl. 15.30

Ved denne gudstjeneste markerer vi 500-års dagen for reformationens begyndelse, den 31. oktober 1517. Denne dag slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teser, der pegede på, hvad Luther så som fejllære i kirken. For Luther skulle det være et diskussionsoplæg til, at tingene kunne blive justeret, så de var i overensstemmelse med den rette bibelske lære. I stedet blev kirken sprængt i en katolsk kirke og protestantisk/evangelisk-luthersk kirke.

Luther havde stor sans for musikens og salmesangens betydning. Så

han skrev selv salmer, så menigheden både kunne synge med og få sunget kristendommen ind.

Vi vil ved gudstjenesten synge nogle af Luthers mest kendte salmer. Ved gudstjenesten medvirker trompetisten Henrik Hou og basunisten Robert Holmsted, begge fra Odense Symfoniorkester samt Juniorkoret. Der vil være prædiken og hvem véd, måske blander en fra menigheden sig og giver sit syn på reformationens betydning.

Efter gudstjeneste byder menighedsrådet på et glas vin og kransekage.

Spil dansk torsdag 2. november kl. 19.30



Selv om Spil Dansk-markeringen efterhånden har bredt sig til at vare en hel uge, holder vi i Sdr. Nærå stadig fast i den oprindelige Spil Dansk-dag, som er torsdag i uge 44.

Vi får i år besøg af fløjtenisten Nina Veng og trompetisten Jakob Larsen, der begge er uddannet på konservatoriet i Odense, og aftenen byder på både klassisk og folkelig musik, fællessange og fortællinger.

Vi skal bl.a. høre om spillemænd Rasmus Storm, der boede på Faa-

borg-egnen i 1800-tallet, og vi får også musik af Carl Nielsen – »Tågen letter«. Fra trompetens repertoire hører vi bl.a. den populære »Trompet-polka« af Hans Peter Nielsen.

Jakob og Nina danner par privat, og underviser på musikskoler på Fyn og i Kolding. For et par år siden købte Jakob hus i Sdr. Næså på Bøjdenvej, men havde inden da boet ved Bramstrup i mange år – så der er en lige linje til Carl Nielsen!

Musikken og sangene akkompagneres af vores organist, Inge Bjarke, og kaffen koster som sædvanligt 10 kr. Velkommen til en hyggelig aften med god musik og fællessang!

Rebellen fra Langeland



onsdag den 22. november kl. 19.30 i kirkeladen

I starten af 2016 blev Ole Sørensen pludselig landskendt. Socialarbejderen fra Langeland stormede ind på mediescenen efter en række DR-programmer og blev kendt for sit lange viltre hår, tykke fuldskæg og uortodokse arbejdsmetoder.

Den alternative tilgang til socialpsykiatrien på bo- og værestedet

Hjørnet, hvor han i flere år var leder, gav ham kælenavnet »Rebellen fra Langeland«. En mand som med civil ulydighed gjorde op med systemets kassetænkning og faste rammer.

Ole Sørensen fører an i en stille revolution, der ifølge ham foregår landet over i kommuner, hvor ildsjæle forsøger at møde samfundets svageste borgere som mennesker i stedet for felter i et regneark.

Han siger bl.a.: »**Jeg vil derhen, hvor vi taler menneskesyn og værdier fremfor Excel-ark.** Kom og mød denne interessante personlighed i Kirkeladen.

Det bliver garanteret en spændende aften.

Musikgudstjeneste med FynboKoret, trompetist Anders Wilkens og pianist Flemming Hansen

søndag den 3. december kl. 19.00

FynboKoret deltager i musikgudstjenesten den 3. december. Koret synger primært 4-stemmigt, både rytmisk og klassisk og både dansk og udenlandsk. De ca. 50 sangere har lovet et flot repertoire, hvor naturligvis gamle og nye julesange indgår som en væsentlig del.

Til musikgudstjenesten er det lykkedes at få trompetisten Anders Wilkens til at medvirke. Han vil ak-



kompagnere koret i nogle af sangene, men vil også trylle med sin trompet sammen med korets pianist Flemming Hansen.

FynboKoret, der ledes af Bodil Rytter, har medvirket i mange forskellige sammenhænge: Kirkekoncerter, årligt tilbagevendende koncerter i Odense Rådhus, Ferritslev Fridtidsklub, ved Odense Blomsterfestival m.m.

FYRAFTENSSANG

I sidste nummer af kirkebladet havde der desværre indsneget sig en fejl, idet der var byttet rundt på datoerne for efterårets gæster til Fyraftenssangen.

Onsdag den 13. september var det Marianne Nielsen, der stod for udvælgelsen af sange – og ikke som annonceret Lisbet Skau.

Marianne er stedfortræder i Menighedsrådet, og hun fortalte bl.a. om værdien af at være vokset op på landet med flere generationer under samme tag.

Onsdag 11.10. kl. 17.00 kan vi så møde Lisbet Skau, som blev præsenteret i sidste nummer af kirkebladet.

Lisbeth stammer fra Sønderjylland hvor hun har boet i mange år, men siden 2005 har hun boet i Sdr. Næså. Arrangementet foregår i sideskibet i kirken, og varer ca. 40 minutter. Velkommen!

Kirkehøjskolen Midt på Fyn efterår 2017

Kirkehøjskolen er funderet i et bredt samarbejde mellem sogne og menigheder på Midtfyn arrangeret af en kreds af medlemmer og præster.

Temaet i efteråret er: Tro, tab, vandring, dåb.

Det foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal, Åskovvej 2. over 5 torsdage fra kl. 19-22. Det koster 60 kr. pr. aften incl. kaffe. Alle er velkomne.

Program:

Torsdag den 12. oktober:

Kristne i Mellemøsten v/feltpræst Helle Frimann Hansen:

Torsdag den 26. oktober:

Syng dansk v/organist Povl Chr. Balslev

Torsdag den 9. november:

Gislev kirke: Hvad kalkmalerierne fortæller v/sognepræst Mette Sauerberg.

Gislev konfirmandstue: Kunst og kristendom v/kunstner Nille Bech.

Torsdag den 23. november:

Martin A. Hansen – liv og digtning v/cand.mag Kaj Axel Jensen.

Aktivitetskalender

Dato	Tidspunkt	Sted	Arrangement
8. sept.	Kl. 19.00	Kirken	Kirkens døgn/Skumringsgudstjeneste
13. sept.	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Marianne Nielsen
17. sept.	Kl. 14.00	Markhuset	Høstgudstjeneste
21. sept.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
4. oktober	Kl. 19.30	Kirkeladen	Sdr. Næraa set fra luften
11. oktober	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Lisbet Skau
12. oktober	Kl. 19.30	Rolfsted konfirmandstue	Foredrag m/Brian Mc.Guire
23. oktober	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
25. oktober	Kl. 19.30	Kirken/-Kirkeladen	Reformationsmusik m/»Legerne«
29. oktober	Kl. 15.30	Kirken	Reformationsgudstjeneste m/trompet og basun og juniorkoret
2. nov.	Kl. 8.15	Kirke	Syng dansk for skoleklasser
2. nov.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Syng og spil dansk m/Jakob og Nina
14. nov.	Kl. 17.00	Kirke/kirkelade	Spaghettigudstjeneste
22. nov.	Kl. 19.30	Kirkeladen	»Rebellen fra Langeland«
30. nov.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
3. dec.	Kl. 19.00	Kirke/kirkeladen	Musikgudstjeneste m/Fynbokoret
20. dec.	Kl. 8.00 og 9.00	Kirken	Broskolens juleafslutning

Datoer for konfirmation

2018: 15. april
2019: 5. maj
2020: 26. april
2021: 1. maj

Menighedsrådsmøde:

26. oktober
29. november

Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl. 19.00.

Læsekredsen



21. september:

Graham Greene: Farligt otium

23. oktober:

Jens Christian Grøndahl: Tit er jeg glad

30. november:

Dorte Nors: Spejl skulder blink

Vi mødes i Kirkeladen kl. 19.30 for at tale om disse bøger, og gamle som nye deltagere er velkomne. Vi skiftes til at tage kage med. Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket.

Siden sidst

Dåb:

03.06: Ida Hansen Isaksen
Saxe Løvendahl Josefsen

18.06: Marinus Haack Salomonsen
Sille Marie Bang Birker

20.08: Marcus Krogh Hansen

27.08: Marcus Lange Hansen

Vielse:

08.07: Pia Dieseré Langvang
og Peter Grønlund Langvang

26.08: Dorthe Dalgaard
og Lars Bo Nielsen

Begravelse/bisættelse:

01.07: Gerda Andersen

11.08: Knud Lillemark Larsen

12.08: Bente Møller

19.08: Svend Aage Hansen

02.09: Aage Pedersen

06.09: Ellen Marie Bøgesvang

Adresser

Sognepræst:

Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Næraa,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.

Sognepræst:

Jakob Olesen, tlf. 2033 2927,
e-mail: olesenjakob130@gmail.com

Sognepræst:

Hans Vestergaard Jensen, tlf. 2425 4238,
e-mail: hvje@km.dk

Kirkeassistent og kirkesanger:

Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk

Organist:

Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk

Graver:

Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk

Formand for menighedsrådet:

Marianne Hansen,
Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com

Kirkevæрге:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Kasserer:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Vedr. Kirkeladen:

Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.

www.snkirke.dk

GUDSTJENESTER

i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

SEPTEMBER

17. 14.s.e.trin

SDR. NÆRAA

kl. 14.00 ID

ÅRSLEV

kl. 10.00

SDR. HØJRUP

kl. 11.15 Høst K

24. 15.s.e.trin

Høstgudstjeneste i Markhuset

kl. 11.15 HV

kl. 11.15

kl. Ingen

OKTOBER

1. (16.s.e.trin)

kl. 10.00 ID

Ingen

kl. 10.00 BJ

8. (17.s.e.trin)

kl. 11.15 HV

kl. 10.00

Ingen

15. (18.s.e.trin)

kl. 10.00 ID

kl. 10.00

22. (19.s.e.trin)

kl. 10.00 JO

kl. 11.30 JO

29. (20.s.e.trin)

kl. 15.30 JO/ID

kl. 10.00

Reformationsgudstjeneste m/trompet, basun og Juniorkor

NOVEMBER

5. (Alle Helgen)

kl. 16.00 ID

kl. 15.00

kl. 16.30

12. (22.s.e.trin)

kl. 10.00 JO

kl. 10.00

19. (23.s.e.trin)

kl. 10.00 ID Kk

kl. 11.30 BJ

26. (s.s.i kirkeåret)

kl. 11.15 HV

kl. 10.00

DECEMBER

3. (1.s.i advent)

kl. 19.00 ID

kl. 14.00

kl. 10.00

10. (2.s.i advent)

Musikgudstjeneste m/Fynbokoret

kl. 10.00 JO

kl. 10.00

kl. 14.00

JO: Jakob Olesen, HV: Hans Vestergaard, ID: Inge Dalsgaard, Kk: Kirkekaffe

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.

Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:

Lørdag den 14. oktober kl. 11.00

Lørdag den 13. januar kl. 11.00