

# Kirkebladet

Sdr. Næraa sogn

NR. 1 2019-20

DECEMBER/JANUAR/FEBRUAR/MARTS



Kom, vær hos mig, himmelske Fader,  
min styrke, jeg låner af dig.  
Når kræfter og mod mig forlader,  
hvordan skal jeg da finde vej?  
Jeg ved, at du aldrig kan svige,  
mens jeg ville vakle og vige,  
om ikke du bliver hos mig.

Salmebogen 677,4

## En grøn kirke?

Hvad skal kirken mene noget om? Ja, det eneste, de fleste kan blive enige om, er, at kirken ikke skal være politisk. For kirken er et rum, hvor vi lægger politiske skel og grænser bag os. Hvor vi træder ud af det, der skiller os ad og ind i det, der samler os. Det, vi har til fælles, og som vi deler, ligegyldigt om vi stemmer til højre eller til venstre eller slet ikke. I kirken samles vi om eksistensen, kærligheden, livet og døden. Om sorgen og lykken, skylden og tilgivelsen. Om Gud.

Men inden for de sidste par år er klimaspørgsmålet blevet noget, de fleste tænker på og taler om. Vi hører om klimaet i medierne, til konfirmandundervisning og emneuge i skolen, og vi taler også med hinanden om det. »Kan jeg køre med i din bil – i CO<sub>2</sub>-regnskabets hellige navn?« spørger vi måske forlegent grinende en kollega. Men i det mindste spørger vi. Det gjorde vi måske ikke for fem år siden.

Så skal kirken så også mene noget om klima? Hvis klimaet bare var et politisk spørgsmål, så er svaret vel: nej, ikke nødvendigvis. Men nu begynder vi at forstå klimaforandringerne ikke som politik, men som et fælles vilkår, vi lever under som mennesker, ud over hele jorden: i Nørre Søby og Nebraska, i Heden og på Honolulu. Og fællesmenneskelige vilkår og oplevelser, dem bør kirken netop gå ind i! For når noget

er inde at røre ved menneskers opfattelse af det at være menneske, at leve meningsfuldt i verden og at elske sit medmenneske, så bør kirken også være med i den samtale. Det duer ikke, hvis kirken taler om noget helt andet, end kirkegængerne tænker på – i hvert fald ikke, når der er tale om så store og uoverskuelige spørgsmål som klimaforandringerne og deres konsekvenser.

Men hvad kan kirken så overhovedet bidrage med i den samtale?

For det første, så handler kristendommen ikke bare om mennesker, men om mennesker i verden. Det allerførste, der sker i Bibelen, er jo, at jorden bliver skabt. Med lys og luft, planter og dyr, med frugtbar jord og det dybbå ocean. Og først når alt det er på plads, så skabes mennesket og sættes ind i sammenhængen – den store sammenhæng. Så vi er skabt i verden, og skabt ind i en verden, som vi skal tage vare på. Det kristne menneske er ikke bare et ordmenneske eller et sjælsmenneske, men også en del af den levende natur.

Lyder det lidt moderne? Jamen, det er det egentlig ikke. Tænk bare på Sl 104 i Salmernes Bog:

»Hvor er dine værker mange,  
Herre! (...)  
jorden er fuld af dit skaberværk.  
Her er det store og vidtstrakte hav,

med sit mylder, umuligt at tælle,  
både små og store dyr!« (v. 24-25)

Eller hvad med Frans af Assisi, der i højmiddelalderen skrev »Solsangen.« En bøn, der priser Gud som den, der skabte verden, og som verden priser »in return:«

»Priset være du, Herre, af vor søster, moder Jord,  
som giver os næring og styrer os,  
og frembringer forskellige frugter  
med farvede blomster og urter.  
Priset være du, min Herre, af dem,  
der tilgiver for din kærligheds skyld  
og udholder sygdom og lidelser.«

For det andet, så har kirken noget af det, som klimadiskussionen har allermest brug for lige nu: nemlig håb. Kristendommens kerne er HÅBET, når det ser allermørkest ud. Livshåbet, kærlighedshåbet, fredshåbet, Gudshåbet. I kirken nægter vi at lade frygten, sorgen og mismodet få det sidste ord. Vi tror, at noget godt én gang for alle er brudt ind i verden. Dét at Guds søn blev født julenat som et lillebitte menneskebarn, det giver os livsmod igen og igen og igen – faktisk hver eneste søndag. I kirken insisterer vi på, at der altid er håb.

Er det naivt at gå ind i klimadiskussionen med? Overhovedet ikke. For

kirken har ikke løsningen på, hvad vi skal gøre med klimaet. Men vi har noget andet: vi har et sprog for de store spørgsmål – også dem, der gør ondt. Vi har troen på, at Gud ikke vil lade sin verden i stikken, lige meget hvad der sker. Og vi har troen på, at mennesker kan forliges og finde sammen, at forsoning er mulig.

Derfor ankommer vi til klimasamtalen med tro, håb og kærlighed i rygsækken. Ikke for at slå folk oveni hovedet med krav om elsparepærer og pedalkraft, men for at stå til rådighed og byde ind, når spørgsmålene melder sig. Spørgsmålene om, hvordan vi kan finde mening i det hele, når det kan føles, som om underlaget skrider. Den samtale går vi ind i – med tro, håb, kærlighed. Altid, altid håb.

*Elisabeth Engell Jessen*

»Du, al godheds rod og kilde,  
skænk hver stamme, gren og kvist  
saft og ro, så vi kan bære  
blomst og frugt til liv og fest!  
Stands den kamp om magt og ære,  
som forpester tid og rum.  
Rens foragtens atmosfære  
med dit evangelium!«

(fra Hans Anker Jørgensens klimasalme »Som et drivhus i en frostnat«)

---

Læs mere:

– [www.gronkirke.dk](http://www.gronkirke.dk)

– Hele Hans Anker Jørgensens salme kan læses på:

<http://www.salmeanke.dk/salmer-viser/som-et-drivhus-i-en-frostnat/>

## Præstevikar

Der er endnu ikke kommet en afklaring på, hvem der skal være præst efter Jakob, der fik embede i Ryslinge. Fra 1. december vil Erik Fonsbøl vikariere. Erik er pensioneret præst og provst. Han vil blive indsat ved gudstjenesten den 24. november kl. 10.00.



Erik skriver om sig selv:

Jeg er født i 1949 og stammer fra Gårslev mellem Vejle og Fredericia.

I 1975 blev jeg gift med Kirsten, og vi har i dag fire voksne børn og syv børnebørn.

Jeg blev teolog i 1981 og rejste kort efter sammen med familien til Grønland, hvor jeg skulle være præst.

Det var jeg så i fem år, hvorefter jeg kom til Nordvestfyn, hvor jeg var præst i Føns-Ørslev-Udby-Husby pastorat i 20 år – kun afbrudt af en treårs orlov som præst for den danske menighed i Sydgrønland.

Fra 1997 var jeg desuden provst for Middelfart provsti.

I 2009 gik jeg på pension og har de sidste ti år boet i Svanninge på Sydbyn. Ud over det herlige arbejde med at bygge hus og passe have har jeg forsøgt at vedligeholde min interesse for teologien bl.a. ved at oversætte forskellige teologiske bøger fra engelsk til dansk – og måske ikke mindst ved at oversætte Det nye Testamente endnu engang.

Indimellem har jeg afløst lidt ved gudstjenester her i Svanninge, når der var brug for det, og nu glæder jeg mig til at lære menigheden i Sdr. Nærrå at kende.

*Erik Fonsbøl*

## Skolen på kirkegården

Da vi den 21. august var på kirkegårdsvandring, fik vi en masse information om både fortid og fremtid på kirkegården. Men jeg kom til at tænke på, hvor mange der ved, at den første skole i Sdr. Nærrå lå lige øst for kirken inden for det nuværende kirkegårdsdige, som det ses på det gamle kort fra 1809 (matr. nr. 48).

Forklaringen finder man i *Peter Howenbecks Fundats* fra januar 1737.

Han var ejer af Torpegård og lå for døden, hvorfor han nok gerne ville gøre en god gerning, inden det var for sent. Han besluttede derfor at oprette en skole for sognet, formodentlig efter model fra Frederik den 4.'s Rytterskoler. Han døde da også en måned senere. Der står bl.a. i hans fundats:

*»Det hus af 6 fag bestående, som jeg i forbigangne år haver ladet opbygge på Sønder Nærrå kirkegård giver og forærer jeg til et skolehus for Sønder Nærrå*



*sogns ungdom og danske skoleholdere til fornøden husværelse uden ringeste afgift deraf at svare».*

Videre forpligter han de fremtidige ejere af Torpegård til at vedligeholde huset, idet han fortsætter:

*»og huset altid i god stand holdes, skulde det nogen tid (som Gud forbyde) ved ulykkelig ildebrand blive ganske ødelagt, da forbinder jeg i lige måde mig og mine efterkommere, som da ejer Torpegård, huset igen på egen bekostning, så snart muligt, at lade opbygge og i fuldkommen god stand at sætte.»*

Til skoleholderens løn *»giver og forærer jeg den kapital 200 rigsdaler som evindelig som 1. prioritet skal blive stående i min hovedgård, Torpegård udi Åsum herred.»* Det betød, at skoleholderen fik renterne heraf, 10 rdlr. årligt. Denne ordning skulle gælde til evig tid, og så sent som i 1950-erne fik Hedelund som skoleleder i Sdr. Nærrå skole en lille hilsen Mikeldag. Det ophørte nok med starten af Bøgehøjskolen i 1966!

Snart opstod der et problem af økonomisk art, idet man allerede havde en degn, der også skulle brød-

fødes, for kun de fattige slap for at betale for deres børns undervisning. Så efter tre år fik man skaffet embede i Bovense til Jacob Strøyberg, som Howensbeck havde ansat, og degnen, Jacob Møller overtog skoleholderembedet. Han boede i degneboligen (matr.nr.2 på kortet, nu Kirkevej 16 og 18).

Ifølge en udskrift af kaldsbogen for Sdr. Nærrå fra 1828 fremgår det, at ejeren af Torpegård, kaptajn W. von Steensen omkring 1770 har opført et skolehus på degneboligens grund, hvorefter han bortfæster huset på kirkegården. Det er blevet fortalt, at dette hus brændte engang efter 1828 og blev genopført på den anden side af vejen, hvor det stadig står (Bøjden 2).

Efter al sandsynlighed var skolestuen i den nordre længe af degnegården (nu Kirkevej 16), meget længere end i dag. Det virker troværdigt, idet jeg for godt 20 år siden, da jeg renoverede den østlige del af huset, fandt en meget stor skorsten og foran den en masse aske, hvilket ikke tydede på, at der havde været stald.

Ifølge samme kaldsbog fremgår det, at der i 1828 skulle bygges et nyt skolehus, uvist af hvilken grund. Måske var skolestuen for lille, idet børnene fra Birkum Kohave nu også skulle til Sdr. Nærrå skole. Det var ejeren af Torpegård, enkefru Steensen, der stadig havde forpligtigelsen til at sørge for, at byen havde et for-



svarligt skolehus. Degnen, nu Hans Chr. Felding, protesterede imod planen, idet han fremførte, at det ville tage lyset fra »det af ham nys opførte beboelseshus« (opført 1804) nu Kirkevej 18. Efter nogen strid mellem bønderne og læreren blev resultatet dog alligevel, at skolen blev opført foran hans hus. Hvor skolehuset præcis lå, er lidt uvist, idet også dette hus er revet ned.

I 1896 hjem søges sognet af en ondartet difteritisepidemi, hvor mange børn blev syge og en del døde. Stiftamtmanden inspicerede derfor skolen og forlangte, at der skulle bygges en helt ny skole, da den gamle var sundhedsfarlig. Skolebygningen blev revet ned, og læreren fik lys i sin stue, og en helt ny bygning blev opført nord for degnegården, det vi i dag kender som børnebiblioteket. Her var Sdr. Nærrå Skole indtil 1966, hvor Bøgehøjskolen startede.

*Niels Kronvald (tidligere Kirkevej 16)*

## **Gift ved første blik**

Gift ved første blik. Ja, jeg bryder mig altså ikke om udsendelsen. Jeg synes, den devaluerer ægteskabet. At det skal være naturligt at blive gift uden at have set hinanden – det er altså tåbeligt. Skilsmisseprocenten er ca. 80. Den form for Se og Hør journalistik synes jeg TV burde holde sig for gode til at bruge, men seertallene er høje, og det er vel det, det drejer sig om.

I år er det 50 år siden min kone og jeg traf hinanden. »Gift ved første blik« Næh, nej. Det var ikke moderne dengang. Et ægteskab skulle helst kunne holde hele livet. Til døden jer skiller. Derfor var det vigtigt at få vores singletilværelser slebet af og få forhandlet de nødvendige kompromiser på plads. Ligesom i politik. Hvis det lykkedes, så kunne ægteskab komme på tale. Ikke før. Så vi måtte hellere lige se hinanden lidt an. Vi blev gift 3 år senere.

I dag er skilsmisseprocenten omkring 50. Hvorfor?

»Tiderne har forandret sig,« siger de unge. »Det er vigtigt at realisere sig selv og ikke køre fast i et parforhold«

»Nåh, ja, det tænkte vi ikke lige på.« »Det er altså vigtigst kun at tænke på sig selv og se bort fra alt bøvlet ved en skilsmisse med økonomi, børn og bolig?« »Ægteskabet er altså ikke værd at kæmpe for?«

»Jo og nej – du lever kun ét liv, og det er det, man skal kæmpe for.« »Kan vi ikke klare os, så må samfundet træde til«

»Øh, nå, det er sådan det er.« »Jamen hvad så med alt det med papfamilie til højre og venstre, dobbelte børnefødselsdage, konfirmationsfester, juleaftener o.s.v.?«

»Nåh, det finder vi ud af. Vi er jo stadig gode venner.«

»Hvorfor kunne I så ikke blive sammen?«

Tjah???

Ja, jeg ved godt, at jeg provokerer, og at min kone Birte og jeg nok er blevet for gamle – meeen alligevel.

Det er til at forstå, hvis 2 mennesker vokser fuldstændigt fra hinanden, eller hvis der er vold eller alkohol. Så skal de selvfølgelig kunne få skilsmisse. Ingen tvivl om det – men er det dog ikke for nemt bare at kunne blive skilt i dag? Er man enige, så er det blot en udgift på 350 kr., så er det bal forbi.

Der er mange såkaldte eksperter, der forsker i den store skilsmisseprocent. Klassikeren er, siger de, at man ikke kan få et familieliv til at fungere med børn. Det er svært at sige fra. Døgnet har kun 24 timer, og vi skal også have tid til hinanden. Det drejer sig om prioritering.

»Jamen, da I var unge, havde børnefamilierne ikke så travlt som i dag«

Det har jeg altid spekuleret over, om det kan være rigtigt. Jeg synes også, vi havde travlt, men priorite-rede nok anderledes.

7 timer og 16 minutter bruger hver dansker i gennemsnit i fritiden, uanset alder, hver dag på medier incl. fjernsynskiggeri. I gennemsnit – så er der altså nogen, der er endnu flittigere end 7 timer og 16 minutter. Nå da, da. Det er godt og vel en hel arbejdsdag for dem, som er i arbejde. Så er der jo ikke meget tid til at pleje hinanden, hvis man også skal have lidt søvn. Jeg tænker at-- nåh nej, glem det – og dog. Hvis nu man brugte lidt mindre tid på de

sociale medier og lidt mere tid på hinanden. Kunne man så få færre skilsmisser?

»Sådan kan du ikke stille det op«.

Nej, det er nok sandt. Jeg er et gammelt fjols, der er pensionist og elsker at være sammen med min kone. Vi holder begge af hinanden, en god middag og et godt glas vin eller øl – og bruger også begge sociale medier.

*Jørgen Bai Jepsen*

## Grandækning

Når løvfaldet er sent, som i år, er det ikke nemt at grandække de grave, hvor der ligger mange blade. Derfor forventes grandækningen først afsluttet den 15. december og ikke som normalt den 1. søndag i advent.

## Udviklingsplan for kirkegården

Der foregår løbende arbejder i forbindelse med kirkegårdens udviklingsplan.

Her er et billede fra ændringen ved skovkirkegården.



## Månedens salme

**Januar: 801:**

**En morgenstund med sne i byens gader**

(Lisbeth Smedegaard Andersen)

**Februar: 911: (i Kirkesangbogen)**

**Tænk, erantis, at du gider**

(Johannes Johansen)

**Marts: 831: Nu ligger vejen øde**

(Leif Rasmussen)

## Salmesangsgudstjeneste

### Julesøndag

**29. december kl. 16.00**

Der er mange gudstjenester i julen, og alligevel når vi ikke at synge alle vore dejlige julesalmer. Ved gudstjenesten julesøndag vil vi synge nogle flere julesalmer, valgt af nogle fra menigheden. De vil også fortælle om, hvorfor lige netop den blev valgt.

## Nytårsdag

Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår over et glas vin og kransekage i Kirkeladen efter gudstjenesten kl. 16.00.

## Kyndelmisse-gudstjeneste

**Søndag den 2. februar kl. 19.00**

holder vi kyndelmissegudstjeneste med efterfølgende pandekager.

Kyndelmisse blev i den gamle landbrugskultur set som vinterens midte, som her kunne være på sit strengeste.

Og der var strenge vintre i modsætning til nu, hvor vi kun sjældent får en smule sne at se og kun enkelte nætter med lidt høje frostgrader. Som så meget andet har også klimaet ændret sig.

Men det har ikke ændret på, at februar er en mørk måned, hvor det er godt at tænde lys, der kan minde os om, at forårslyset er på vej. Og at der er ét lys, der altid er tændt, lyset der kom ind i verden med barnet født i Betlehem.

Kyndelmisse har ikke nogen selvstændig betydning, men vi vil med denne gudstjeneste med salmesang, musik, bibellæsning og små meditationer holde hinanden fast på, at lyset er stærkere end mørket.

Og vi vil genoplive den gamle tradition med at spise pandekager på kyndelmisседag, der netop falder den 2. februar. Det foregår i kirkens sideskib.

## FYRAFTENSANG

**Onsdag 5. februar kl. 17.00**

Ved den første Fyraftenssang i det nye år får vi besøg af Ole Kobbegaard, der for nylig blev ansat som præst ved Sdr. Nærå Valgmenighed.



Ole Kobbegaard kom fra en stilling som præst ved Morsø Grundtvigske Frimenighed. Før det var han i en årrække højskoleforstander i henholdsvis Ryslinge og Askov, så



højskolesangbogen er kendt stof for dagens gæst.

Ved denne fyraftenssang skal vi synge såvel salmer som sange, der alle er at finde i højskolesangbogen.

### **Onsdag 4. marts kl. 17.00**

Vores gæst er denne dag Mona Clausen, som er leder af Husmandsstedet.

Mona er opvokset på Nørrebro i København, men flyttede i 1989 til Årslev med sin familie.

Mona siger herom: »Jeg var noget spændt på, om jeg kunne trives med



at bo på »landet«, men Årslev er jo et fantastisk sted, så jeg endte med at komme til at holde rigtig meget af at bo lige netop her.

Lige fra jeg var en meget ung barnepige, har jeg nydt at være sammen med børn, og jeg gik målrettet efter at blive pædagog, hvilket jeg blev den sommer jeg fyldte 21 år.

Hele mit arbejdsliv har drejet sig om børn. Det er simpelthen så berigende, og jeg nyder det stadig hver eneste dag.

De sidste 9 år har jeg haft fornøjelsen af at være daglig leder af Husmandsstedet. Jeg kunne ikke ønske mig en bedre arbejdsplads.

## **Søndag den 19. januar kl. 14.00** **Børnegudstjeneste m/dåbsjubilæum**

Gudstjenesten bliver holdt som en gudstjeneste for hele familien og med særligt hensyn til børnene. Samtidig får de børn, der blev døbt i kirken i 2015 (og de første måneder af 2016), en særlig invitation til at deltage i gudstjenesten.

Vi skal høre en bibelfortælling og lidt om dåben.



Efter gudstjenesten serverer vi en forfriskning i kirkens sideskib, og de børn, der har dåbsjubilæum, får Sigurd Barrett fortæller bibelhistorie som gave.

Alle børn, små som store, inviteres til at deltage sammen med forældre og bedsteforældre. Og alle andre er også velkomne. Vi glæder os til at se jer.

*Inge Dalsgaard*

Jeg elsker at synge, især sammen med børn.

Nu har jeg fået lov til at vælge sange til Fyraftenssang, og det bliver en helt speciel oplevelse at synge dem sammen med jer. Det glæder jeg mig rigtig meget til.«

## Sognearrangementer i Kirkeladen

Der er altid fri entré. Der serveres kaffe á 10 kr.

Alle er velkomne.

## Julekoncert

med Ringe kirkes Pigechor  
søndag den 8. december kl. 19.00

2. søndag i advent afholdes traditionen tro adventsmøde/julekoncert i Sdr. Kirke, og i år er det under medvirken af Ringe kirkes Pigechor, der i år har kunnet fejre 50-års jubilæum. Koret består af 20 piger i alderen 13-21 år, og er de sidste 34 år blevet ledet af organist og korleder ved Ringe kirke, Kirsten Wind Retoft. Flere af korets tidligere sangere er gået musikvejen og virker rundt om i det ganske danske land – blandt andre Sdr. Nærá kirkes kirkesanger, Marie Maegaard.

Ved koncerten i Sdr. Nærá kirke får vi et blandet program med julesalmer og -sange at høre med både traditionelle gamle salmer og nye mere populære – udsat for unge stemmer, så selv det mest vinterfrosne hjerte må overgive sig til julestemningen.



Koncerten begynder kl. 19 i kirken, og traditionen tro fortsættes der i kirkeladen bagefter med kaffe og juleknas og mere sang.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

## Udvandring til Amerika

Onsdag den  
22. januar kl. 19.30

Frimenighedspræst  
i Ryslinge Mikkel Crone Nielsen  
fortæller »Onkel Vilhelms historie – og om den danske udvandring til Amerika«.



Vilhelm Crone blev født i 1881 og voksede op på Brandsø i Lillebælt. Som 14-årig stikker han til søs og får hyre på en toldkrydser, bliver hvalfanger i Stillehavet, bliver indblandet i en mordsag, bliver grebet af guldfeber, bliver skibsbygger- og reder, kaptajn, hotelejer og ven med indianere på USA's vestkyst.

Vilhelms historie er vild og mærkelig, men er samtidig også på mange måder typisk for de tusindvis af danskere, der i årtierne omkring århundredeskiftet søgte bort fra de hjemlige kyster.

## Højskoledag

**Lørdag den 22. februar kl. 10.00-15.30 i kirken og kirkeladen**

Vi holder igen i år en højskoledag. Denne gang tager vi ud i verden til nogle af verdens brændpunkter. Vi får besøg af DR-journalist Søren Bendixen, som tidligere har dækket Asien. Nu er han i Sydafrika og dækker Afrika derfra. I skrivende stund er Søren meget optaget og har derfor ikke fundet tid til at skrive nærmere om sig selv og sit foredrag. Det får vi til gengæld at høre, når han kommer.



Søren er vokset op i Sdr. Nærå og konfirmeret fra kirken i 1989.

Efter frokost skal vi høre musikeren Henrik Goldschmidt fortælle om sit mangesidede virke.

Udover at være solooboist i Det kgl. Kapel har Henrik Goldschmidt, som selv har jødisk baggrund, gjort en stor indsats ved via musik at bringe forskellige mellemøstlige kulturer sammen, som det er sket i Middle East Peace Orchestra, der blev grundlagt i 2003.

Siden da er »Goldschmidts Musikakademi« kommet til, en privat musikskole, der tilbyder gratis sang- og musikundervisning til marginaliserede børn.

I foråret 2019 udkom bogen »Manden, der ville reparere verden med musik«, Daniel Øhrstrøms portræt af Henrik Goldschmidt og hans alsidige virke.



I øvrigt kan man i sidste nummer af kirkebladet læse mere om Henrik Goldschmidt på »Præstens side«, hvor Inge Dalsgaard under overskriften »Det begynder med en god tone« causerer over hvordan vi møder hinanden.

Efter en kaffepause slutter vi af i kirken med en kort koncert med Henrik Goldschmidt.

### **Program:**

- 10.00 Andagt i kirken
- 10.30 Kaffe i kirkeladen
- 11.00 Journalist Søren Bendixen
- 12.30 Frokost
- 13.30 Henrik Goldschmidt:  
»Manden der ville reparere verden med musik«
- 14.30 Kaffe
- 15.00 Musik og sang i kirken
- 15.30 Tak for i dag

Prisen for deltagelse incl. frokost:  
100 kr.

Tilmelding senest den 15. februar:  
til Inge Bjarke,  
tlf. 5178 9851,  
mail: [ibjarke@webspeed.dk](mailto:ibjarke@webspeed.dk)

## Kirkeklokkerne i Sdr. Næså kirke

Onsdag den 18. marts kl. 19.30

Organist og klokkespecialist Erik  
Kure, Vejle:



Erik Kure har tilbudt os et foredrag  
om Sdr. Næså kirkes klokker.

Udover at fortælle om klokkerne og  
den samtidig, den ældste klokke fra  
1593 blev til i, herunder lokale, na-  
tionale og internationale relationer  
til kirken, vil han også fortælle mere  
generelt om den historiske brug af  
klokker.

Foredraget bliver ledsaget af bille-  
der, tekst og lyd, så vi bliver meget  
klogere på de klokker, der hver dag  
kalder til arbejde og til hvile, til søn-  
dagens gudstjeneste og til højtider,  
og som markerer såvel festlige som  
triste begivenheder.



## Ændring i dåbsritualet

Der er mange dåb i Sdr. Næså kirke.  
Ved dåben siges trosbekendelsen og  
gudmor/gudfar svarer på barnets  
vegne ja til de enkelte led. For at  
undgå for mange gentagelser i en  
gudstjeneste har vi haft tradition  
for at udelade trosbekendelsen efter  
2. læsning. Det har den ulempe, at  
menigheden ikke får lov at bekende  
troen.

Vi har i menighedsrådet drøftet den  
mulighed, at hele menigheden beken-

der troen, lige før dåbsbarnet døbes, hvorefter der vil lyde en forkortet tilspørgsel med henvisning til trosbekendelsen:

Forsager du djævelen, alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja  
Tror du, som bekendelsen lød, på Gud Fader den almægtige? Ja  
Tror du på Jesus Kristus, hans eneste søn? Ja  
Tror du på Helligånden? Ja  
Vil du døbes på denne tro? Ja.

Med denne ændring vil menigheden altid få mulighed for at sige trosbekendelsen. Til gengæld kan det måske opleves lidt kort, at hele trosbekendelsen ikke siges til dåbsbarnet og hvert enkelt barn, som vi hidtil har gjort.

En sådan ændring kræver Biskoppens tilladelse. Vi har fået Biskoppens tilladelse til i en prøveperiode på 2 år at ændre tilspørgslen ved barnedåben, og dette vil ske fra 1. søndag i advent.

Efter prøveperioden skal ændringen evalueres, og både menigheden og nogle dåbsforældre vil blive spurgt om, hvordan de oplever det.

## Menighedsrådsmøder:

Møderne var ikke fastlagt ved kirkebladets deadline.

## Læsekredsen



Vi mødes i Kirkeladen kl. 19.30. Gamle som nye deltagere er velkomne.

**Tirsdag den 7. januar**

**Tirsdag den 25. februar**

**Torsdag den 26. marts**

Bøgerne i foråret er endnu ikke fastlagt, men det kommer på hjemmesiden, [www.sn.kirke.dk](http://www.sn.kirke.dk)

Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket.

## Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Nærrå kirke:

**Lørdag den 18. jan. kl. 11.00**

**Lørdag den 11. april kl. 11.00**

## Datoer for konfirmation

**2020: 26. april (og 25 april)**

**2021: 18. april**

**2022: 1. maj**

**2023: 23. april**

Hvis der er så mange konfirmander, at der skal være to konfirmationer, har menighedsrådet vedtaget, at der vil blive tilbudt lørdagskonfirmation, såfremt der kan ses en rimelig fordeling af konfirmanderne.



# Aktivitetskalender

Dato	Tidspunkt	Sted	Arrangement
27. nov.	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Marie Maegaard
28. nov.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
8. dec.	Kl. 19.00	Kirke/kirkeladen	Julekoncert m/Ringe kirkes pigekor
20. dec.	Kl. 8.00 og 9.00	Kirken	Broskolens juleafslutning
29. dec.	Kl. 16.00	Kirken	Julesalmesangsgudstjeneste
1. januar	Kl. 16.00	Kirke/kirkeladen	Nytårgudstjeneste m/efterflg. champagne og kranskage
7. januar	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
19. januar	Kl. 14.00	Kirken	Børnegudstjeneste m/dåbsjubilæum
22. januar	Kl. 19.30	Kirkeladen	Foredrag v/Mikkel Crone Nielsen
2. februar	Kl. 19.00	Kirken	Kyndelmissegudstjeneste m/efterflg. pandekager
5. februar	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Ole Kobbegaard
22. februar	Kl. 10.00	Kirken/kirkeladen	Højskoledag
25. februar	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
4. marts	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Mona Clausen
18. marts	Kl. 19.30	Kirkeladen	Kirkeklokkerne i Sdr. Næraå v/ Erik Kure
26. marts	Kl 19.30	Kirkeladen	Læsekreds/filmaften
9. april	Kl. 18.00	Kirke/Kirkeladen	Skærtorsdag m/påskemåltid

## Indsamling

Ved høstgudstjenesten blev der indsamlet 1515,50 kr. I kirkebøssen var der lagt 500 kr. Tak for det. 2015,50 er sendt til Kirkens Korshær, som har kvitteret med tak.

## Siden sidst

### Dåb:

- 18.08: Oda-Marie Marker Pedersen  
25.08: Mathilde Bhumika  
Mathiasen  
Lauge Frost Grønholdt  
08.09: Emma Jacobs Juul Hansen  
Esther Ellegaard Jensen  
15.09: Loui Berg Snedker  
29.09: Felix Vagfjall Jensen  
05.10: Felix Ranriis Lund  
Wia Hoffmeyer  
Clemmensen  
06.10 Nora Marie Steen  
Dalum-Eriksen  
27.10: Elliot Langhein Skriver  
Larsen  
Laura Leonharth Barsøe  
Hedegaard  
Ida Saager Falkenberg  
Freja Dupont Nielsen  
02.11: Loui Rudolph Petersen  
Lærke Dartnell Løgstrup

### Vielse

- 07.09: Sara Knudsen og  
Sebastian Andersen  
Betti Flarup og  
Per Jørgensen  
02.11: Ida Marie Petersen og  
Kristian Bang Rudolph

### Begravelse/bisættelse

- 03.08: Else Marie Holmer Larsen  
10.08: Ingrid Birgit Jensen  
10.09: Kjeld Larsen  
14.09: Peter Juncher Dreieø  
28.09: Connie Spanggaard Hansen  
17.10: Inge Petersen

## Adresser

### Sognepræst:

Inge Dalsgaard,  
Kirkevej 20, Sdr. Nørå,  
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.  
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.

### Sognepræst:

Elisabeth Jessen,  
Kirkesøvej 20, Nr. Søby, tlf. 6118 4362,  
E-mail: meje@km.dk

### Kirkeassistent og kirkesanger:

Marie Maegaard,  
Birkelyvej 63,  
5792 Årslev, tlf: 5193 9497.  
E-mail: m\_maegaard@yahoo.dk

### Organist:

Inge Bjarke,  
Svenstrupvej 26,  
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.  
E-mail: ibjarke@webspeed.dk

### Graver:

Ulrik Korsgaard,  
Svendborgvej 72,  
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.  
E-mail: gravesdrnaera@gmail.com

### Formand for menighedsrådet:

Annette Lomholt,  
Blæsbjerggyden 6, 5792 Årslev  
tlf. 6597 2299.  
E-mail: a.m.lomholt@gmail.com

### Kirkevæрге:

Frank Karl, Enggårdsvvej 65, 5792 Årslev  
tlf. 6599 1695.  
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

### Regnskabsfører:

Henning Bakmand, Toldertoften 6,  
5600 Fåborg, tlf. 2084 5608  
mail: henningbakmand@hotmail.com

### Vedr. Kirkeladen:

Karen Jørgensen,  
Birkum Kohavevej 78,  
5220 Odense SØ,  
tlf. 6597 2514/3089 8407.

Hjemmeside: [www.snkirke.dk](http://www.snkirke.dk)

# GUDSTJENESTER

## i Sdr. Næraa kirke

### NOVEMBER

24. november

Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.00 ID

Indsættelse af Erik  
Fonsbøl/kirkekaffe

### DECEMBER

1. december

1. søndag i advent kl. 10.00 ID

8. december

2. søndag i advent kl. 19.00 ID

Julekoncert m/Ringe  
kirkes pigekor

15. december

3. søndag i advent kl. 10.00 EF

20. december

kl. 8.00 ID

Broskolens juleafslutning

20. december

kl. 9.00 ID

22. december

4. søndag i advent kl. 10.00 ID

24. december

Juleaften kl. 14.00 ID

24. december

Juleaften kl. 15.30 ID

25. december

Juledag kl. 10.00 ID

26. december

2. juledag kl. 11.30 EJ

29. december

Julesøndag kl. 16.00 ID

Salmesangsgudstjeneste

### JANUAR

1. januar

Nytårsdag kl. 16.00 ID

m/efterfølgende  
vin og kransekage

5. januar

Helligtrekongersdag kl. 10.00 EF

12. januar

1. søn. efter helligtrekonger kl. 11.30 EJ

19. januar

2. søn. efter helligtrekonger kl. 10.00 ID

19. januar

kl. 14.00 ID

Familiegudstjeneste  
m/dåbsjubilæum  
Kirkekaffe

26. 3.s.e.h3k

3. søn. efter helligtrekonger kl. 10.00 EF

### FEBRUAR

2. februar

Kyndelmisssegudstjeneste kl. 19.00 ID

m/efterfølgende  
pandekager i sideskibet

9. februar

Septuagesima søndag kl. 10.00 ID

16. februar

Sexagesima søndag kl. 10.00 EF

23. februar

Fastelavn kl. 11.30 EJ

### MARTS

1. marts

1. søndag i fasten kl. 10.00 ID

Kirkekaffe

8. marts

2. søndag i fasten kl. 10.00 EF

15. marts

3. søndag i fasten kl. 11.30 EJ

22. marts

Midfaste kl. 10.00 ID

EJ: Elisabeth Jessen, EF: Erik Fonsbøl, ID: Inge Dalsgaard

**Benyt gerne KIRKEBIL:** Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.

**Begravelseskaffe i KIRKELADEN:** Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.