

Kirkebladet

Sdr. Næraa sogn

NR. 3 2014

JUNI/JULI/AUGUST



Vi har kun én Gud
Afmægtiges kår er hans kærlighedsbud
Hver morgen, når solkuglen stiger af strand,
Fornyr han vort mods og vor muligheds land.
Vor tillid kan bære. Vor angst glødes ud.
Kun én er vor Gud.

Højskolesangbogen 125,6

Danmark i 200 år: 1814 – 1864 – 1914 – 2014

Den meget nulevende historiker, Uffe Østergaard, har engang sagt, at det harmoniske danske velfærdssamfund er et resultat af en række af heldigt tabte krige. Det er en yderst provokerende påstand, der muligvis *har haft* noget på sig, men som i dag er en smule tvivlsom, ikke mindst fordi det er så som så med harmonien i det danske samfund, ligesom velfærdsstaten står i begreb med at blive afløst af konkurrencestatens. Måske det også er på tide at revidere opfattelsen af de tabte krige som noget positivt.

I Sdr. Næraa er vi i denne sommer meget optaget af Christian IV og hans tid, som er gjort til temaet for vores sommermøde d. 5. juni, hvilket atter hænger sammen med, at vi har planlagt d. 24. august som søndagen, hvor en model, der er en tro kopi af Christian IV's gode skib »Patientia«, skal hænges op i kirken forhåbentligt for mange århundreder frem. Det er Kjeld Hansen, medlem af menighedsrådet og kirketjener- og graver afløser, der minutøst har skåret og bygget modellen af kongens »livsskib«, dvs. det skib som Christian IV selv sejlede rundt i på sine mange togter ud i Europa, hvor han gjorde sig mindre heldigt bemærket i trediveårskrigen (1618-1648) og snart blev erstattet af svenskerkongen, som det prote-

stantiske Nordeuropas hærfører. Til gengæld byggede Christian IV stort, ikke mindst i sit eget Kongens København.

I virkeligheden var det Christian IV, der lagde grunden til de angiveligt heldigt tabte krige, idet hans søn, Frederik III, ikke kunne holde skansen i forhold til svenskerne og derfor i 1658 måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Det vil i realiteten sige det rige og velstående Østdanmark med købstaden Malmø og (ærke)bispesædet Lund. Øresundstolden kunne den danske konge herefter også skyde en hvid pind efter.

I 1814 kom så turen til Norge, som angiveligt var tabt for Danmark som en følge af kong Frederik VI's mildest talt uheldige alliance med Frankrig og kejser Napoleon. Napoleons Waterloo førte til Norges løsrivelse fra Danmark. Dette fejrer nordmændene med rette den 17. maj som 200 års dagen for vedtagelsen af den mest demokratiske forfatning i Norden, ja, måske i Europa på Eidsvoll. Unionen med Sverige var et nødvendigt onde, og den tilstræbte selvstændighed måtte vente endnu godt halvfems år til 1905. Danmark mistede for så vidt ikke Norge, men det ene af de to tvillingeriger i det dansk-norske

dobbeltmonarki ønskede selvstændighed på grundlag af en demokratisk forfatning, en grundlov.

I overmorgen er jeg tilbage på Als, om Gud vil

Sådan skrev major Ernst Schau til sin elskede Friede d. 17. april 1864 fra Færgegården på fastlandssiden lige overfor Sønderborg på Als. Det ville Gud ikke – eller også må vi forstå det smertelige tab, som den danske hær led d. 18. april på Dybbøl, da den blev overløbet af den preussiske hær, på anden måde. Mange hundrede soldater blev dræbt, og endnu flere blev sårede eller taget til fange. I alt mistede mere end 3.000 danske soldater livet i den krig, der førte til tabet af de tre hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenborg; dvs. 2/5 dele af det danske land – bestemt ikke den ringeste del af det – og op mod 50 % af befolkningen. Preussens og senere Det tyske Kejserriges rigskansler, Otto von Bismarck, lagde sin klamme jernnæve om de erobrede hertugdømmer og dér skulle den forblive i 56 år, indtil Nordslesvig eller Sønderjylland ved en afstemning blev stemt hjem til Danmark d. 10. februar 1920 med d. 10. juli samme år som den officielle genforeningsdag, hvor Christian X på sin hvide hest overskred den gamle grænse ved Frederikshøj. *Det lyder som et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage*, digtede Henrik Pontop-

pidan – og det var lige, hvad det var: et eventyr med en så lykkelig slutning, som det overhovedet kunne lade sig gøre i kølvandet på den tragedie, som første verdenskrig var.

Jeg har en angst som aldrig før

Digteren H.C. Andersen blev i anledning af nederlaget i 1864 grebet af en undergangsstemning, som han satte ord på i digtet, der blev til en salme (Den Danske Salmebog nr. 502): *Jeg har en angst som aldrig før, / som stod jeg foran dødens dør / og måtte ind og styrte ned / i mørke og i ensomhed. / Jeg drives frem med stormens hast. / O Herre, Herre, hold mig fast!* Til den individuelle erfaring af angst og undergang svarer den nationale. Danmark blev reduceret til en småstat uden nogen udenrigspolitik, som det hed. For man følte sig overbevist om, at den næste krig med Preussen eller Tyskland ville være ensbetydende med Danmarks undergang som selvstændig nation. Derfor gjorde man også alt for at holde sig neutral også under første verdenskrig, hvilket virkelig var en balancegang af de helt store mellem



navnlig Tyskland og England. Det lykkedes, og som en konsekvens af fredsforhandlingerne i Versailles blev der givet mulighed for en folkeafstemning om nationalt tilhørsforhold ud fra tanken om folkenes selvbestemmelsesret. Det benyttede sønderjyderne sig som nævnt af og blev derved del af det Danmark, som vi kender i dag.

Kæmp for alt, hvad du har kært

Den samme neutralitetspolitik, som havde stået sin prøve under den første verdenskrig, var lige ved at føre Danmark ud i et uoverskueligt ufore i den anden. Pludselig var vi med besættelsen d. 9. april 1940 blevet en del af det af Nazi-Tyskland kontrollerede Europa, og navnlig med Danmarks tiltrædelse af Antikominternpagten d. 25. november 1941, gjorde vi os selv til en del af den anti-kommunistiske alliance under Hitler-Tysklands ledelse. Fra da af gjaldt det om at komme ud af den kvælende neutralitet, der var endt i en alliance med det værste forbryderregimente, verden har set. Kamp måtte der til, skulle livet gro. Kamp ikke blot for fædrelandet, men også for folkestyret, for den demokratiske livsform, som ikke kun var blevet bagtalt af nazister i ind- og udland.

Den vestfynske præst og senere professor og filosof, K.E. Løgstrup, spurgte i en pjece, *Folkeliv og Uden-*

rigspolitik, i sommeren 1943, om det var nok, *at der bare holdes Foredrag om Sandheden, Retten og Friheden?* Spørgsmålet var retorisk. Der skulle mere til, nemlig et brud med den førte samarbejdspolitik og en kamp på allieret side mod de totalitære og åndsformørkede kræfter. Med det yderste af neglene lykkedes det for Danmark som nation at få reddet sig i land som et frit og uafhængigt demokrati; dette ikke mindst takket være de i begyndelsen meget få modstandsfolk, der dog efterhånden blev til flere, og som i dagene omkring d. 4. og 5. maj 1945 lige pludselig omfattede næsten alle danskere!

Til et folk de høre, som regne sig dertil

Sådan lyder N.F.S. Grundtvigs bud på, hvem der kan regnes til et folk. Denne stærke følelse af at tilhøre det danske folk har givet det danske samfund en meget stærk sammenhængskraft og har været med til at skabe forudsætningerne for et meget stærkt velfærdssamfund, hvor næstekærlighed og solidaritet var to sider af den samme mønt. I dag må vi spørge os selv, hvordan det lige er, det står til med denne sammenhængskraft. Hvis den har været der, så kan vi ihvertfald i dag sige, at den tilsyneladende ikke blot kommer af sig selv som følge af udefra kommende kræfter, som vi blot har været ofre for. Den er kommet indefra

som følge af en kamp for de værdier, som vi som et folk tror på. Vi lever i dag i alle mulige udmærkede alliancer som følge af anden verdenskrig, FN, NATO, EU, som giver os muligheden for at bevare den grad af selvstændighed, som er vores. Men at få etableret det fællesskab og den solidaritet, der er forudsætningen for et godt og levedygtigt samfund,

det skylder vi os selv. Grundtvig var ikke i tvivl om, at der skulle kæmpes og det er da også ham, der har formuleret, hvad der stadig gælder, når det drejer sig om at skabe et så retfærdigt samfund som muligt, nemlig: *hvor få har for meget og færre for lidt.*

Jens Buchwald Andersen

Konfirmandtale – 4. maj 2014

(Talen knyttet til prædiken, der på 4. maj tager udgangspunkt i filmen »Hvidstengruppen«, der blev vist i fjernsynet påskedag og handler om at tænke stort om livet og kæmpe for en større sag end ens eget liv samt om frihed, som er at være knyttet til hinanden med kærlighedens stærke bånd).

Kære konfirmander

Ja, så er vi nået til vejs ende, til konfirmationen, afslutningen på konfirmationsforberedelsen. Vi slutter ikke med eksamen. I skal ikke til at høres i det, vi har talt om, nej, vi slutter med en fest. For konfirmationsforberedelse, det er forberedelse til livet.

Der tales i øjeblikket meget om aktiv dødshjælp. Konfirmationsforberedelse er det stik modsatte, det er aktiv livshjælp. Hjælp til at I tænker

større om livet, end livet af og til ser ud til. Og det er værd at fejre med en fest.

Når vi hjælper hinanden, gør vi noget konkret. Vi hjælper med at lave mad, med at vaske op, med at vaske bil, slå græsplæne, handle ind. I skolen får I hjælp til at finde forskellige oplysninger, I har brug for, og jeg har f.eks. hjulpet jer med at slå op i biblen, hvor der står alt det, I har brug for, for at tænke stort om livet.

Når vi tænker stort, handler det om noget, vi ikke kan se. Tillid kan vi ikke se, men vi kan se, hvad der sker, når tilliden er væk. Kærlighed kan vi ikke se, men vi kan se, hvad kærlighed gør ved os, og hvad det gør ved os, når der ikke er kærlighed. Fred kan vi ikke se, men vi kan se, hvad der sker, hvis ikke der er fred.

Fred er det modsatte af krig. Når vi netop 4. maj sætter lys i vinduerne, er det tegn på fred, på åbenhed, på tryghed. Vi behøver ikke skjule, hvad vi gør, hvad vi mener, hvor vi er henne, vi kan frit tænke, tale, tro og færdes. Og tro på en fremtid, hvor tillid, kærlighed, tilgivelse, respekt skal præge livet.

Men fred er mere, end at der ikke er krig. Vi lever i et land, hvor der ikke er krig. Alligevel kender vi til at være utrygge, kede af det, bange for at dumme os. Som vi skal synge til sidst i dag: »der er så meget, der kan trykke, gøre dagen trist og grå, der er så mange uden venner, uden kærlighed og kys, så mange uden varme, uden ånd og uden liv, uden store tanker om livet.

Fred har også at gøre med, hvordan vi har det indeni. Om vi er fuld af uro, af tanker, der myldrer rundt imellem hinanden, eller vi føler, at alting ligger på rette hylde i hjerne-magasinet.

Fred har at gøre med, om vi er mod andre, som vi ønsker, de skal være mod os. Hvis I ikke bryder jer om at blive drillet, skal I heller ikke drille. Hvis I ikke bryder jer om at blive holdt udenfor, skal I heller ikke holde andre udenfor.

Men vi glemmer det så let, fordi vi kæmper for os selv og glemmer at

tænke stort, glemmer at se de blå horisonter. Da lyder det i sangens omkvæd: »lad os lege i livstræets krone, lad os føle, at livet er stort, lad os skue de blå horisonter og himmelhvælvningens port«.

Det handler denne lille fortælling om.

I en lille by bor en vis og klog mand, der kan svare på alt. Og mange kommer til ham og får svar på det, de spørger om. Engang får de nu alligevel lyst til at stille ham et spørgsmål, han ikke kan svare på. De kommer til ham og spørger: er den fugl, jeg har gemt i hænderne død eller levende? Svarer han: død, vil de åbne hænderne, så fuglen flyver frit af sted. Svarer han: levende, vil de med et let tryk dræbe fuglen og vise ham den døde fugl.

Vismanden grubler. Endelig har de ham. Så siger han: om fuglen er død eller levende? Det afhænger af jeres hænder!

Det afhænger også af jer, hvordan den verden skal være, I skal leve i. I kan trykke det gode og holde det nede eller give slip, så det flyver frit af sted og folder sig ud og blomstrer. Derfor har jeg en lille gave til jer, som skal hjælpe jer til at tænke stort. I får en lille due.

I er med på, at duen er symbol på fred, en fredsdue. Men I har også

fået lært, at når vi ser den på kirkegården, når vi læser om duen i forbindelse med Jesu dåb, så er den et symbol på Helligånden.

Helligånden lader Guds tanke, tale, sind, vilje få frit løb, puster tro, håb, kærlighed, ånd ind i jer, for at I altid skal tænke større, end det I ser, hører, mærker, oplever. Så jeres liv kan blive et liv i fred med jer selv og med hinanden, og så I i den blå horisont ser en god fremtid.

Så hæng duen et sted på jeres værelse, så I ser den. Lad den hver morgen minder jer om, at I skal tænke stort om den nye dag, og lad den minde jer om, inden I lægger jer til at sove, at der altid er én, der tænker stort om jer, det gør Gud.

Og i dag bekræfter Gud for jer, at hans løfte ved dåben står ved

magt. At hans kilder af alt det, der gør livet stort: tillid, tilgivelse, nærvær, håb, fred, kærlighed er jeres til at låne og bruge løs af. Og jo mere I låner og bruger af Guds levende kilder, jo større og rigere bliver jeres liv.

Det skal I nu hjem at feste for.

Kære konfirmander, rigtig mange tak for mange gode timer sammen, det har været livsbekræftende at være sammen med jer. Tak for mange gode bidrag, og tak fordi I har vist, at I også véd, at det afhænger af jer, om livet bliver godt og trygt.

Med det vil jeg ønske jer, jeres forældre og familie en god konfirmationsfest. Og husk at nyde den, for sådan en dag går alt for hurtigt.

Inge Dalsgaard



Chr. IV dagen grundlovsdag den 5. juni

Festudvalget er nu ved at have detaljerne for sommermødet/Chr. IV dagen på plads. Som I kan se af programmet, lægges der op til en spændende dag, som vi håber, I har lyst til at opleve.

En hestetrukken karet bringer kongen fra Årslev Station til Sdr. Nærrå kirke. Efter en pompøs modtagelse og en kort andagt i kirken, spiller graver Helge Amossen, Vantinge, på lut, et instrument, der brugtes meget i renæssancen. Lektor Ph.d. Lars Bisgaard fortæller os om Chr. IV's virke på Fyn. Kong Christian har ikke sat sig nævneværdige, bygningsmæssige spor på Fyn, sådan som det er tilfældet i andre landsdele. Vi har hverken et Børsen eller et Rosenborg. Til gengæld blev øen dybt involveret i hans udenomsægteskabelige affære med Kirsten Munk, fordi hendes moder,



Helge Amossen.

Ellen Marsvin, var allestedsnærværende på øen. Dertil besøgte han Fyn mange gange og holdt vigtige møder i Odense. Dette og mere til vil foredraget fortælle om.



Lars Bisgaard

Efter arrangementet i kirken åbner renæssancemarkedet i præstegårdshaven med boder og aktiviteter, som f.eks. udstillinger, renæssancemad, ølsmagning, hammerspiel, stylvæløb og bordspil. Gertrud Weensgård og Poul Skaarup sørger for renæssancedans og –musik. Kjeld Hansen vil hjælpe børnene med at bygge små skibe af et bræt, hvorpå der sømmes mast med sejl af stof. Bådene sættes ud i Vindinge Å. Markedsfolket vil bære tøj fra renæssancen, så der er masser af oplevelser for voksne, børn og barnlige sjæle.

Alle aktiviteter er gratis, og alle er velkomne. Om aftenen er der spisning af renæssancemad med tilhørende drikkevarer i kirkeladen/præstegårdshaven, alt efter vejret. Her er tilmelding nødvendig, og kongen opkræver Øresundstold på kun 150,00 kr. pr. person. I løbet af aftenen er der forskellige former for underholdning. Vi håber, der bliver plads, blandt mange andre grundlovsarrangementer, til en tur ind i renæssancen.

Jørgen Bai Jepsen

Chr. IV dag grundlovsdag den 5. juni 2014

Program for dagen

- Kl. 12.30 Chr. IV køres i hestetrukket karet fra Årslev Station til Sdr. Nærå kirke
- Kl. 13.00 Arrangement i kirken:
1. Andagt
 2. Renæssancemusik. Helge Amossen spiller på lut
 3. Lektor Ph.d. Lars Bisgaard fortæller om Chr. IV på Fyn
- Kl. 15.00 Renæssance marked i præstegården/præstegårdshaven med bl.a.:
1. Smagsprøver på renæssancemad og -øl
 2. Udstilling fra Årslev Bibliotek
 3. Aktiviteter for børn og voksne
 4. Børn bygger små træskibe, som søsættes i Vindinge Å
- Kl. 15.30 Vi danser renæssancedanse med Gertrud og Poul og 16.30
- Kl. 17.30 Renæssance markedet lukker
- Kl. 18.00 Spisning i kirkeladen.
Der serveres renæssancemad og -drikke.
Underholdning i løbet af aftenen.

*Arrangementet er gratis,
men Chr. IV opkræver Øresundstold
for spisning incl. drikkevarer kr. 150,00.
Tilmelding til spisning til Annette Lomholt,
tlf. 65972299, mail: a.m.lomholt@gmail.com*

Ret til ændringer forbeholdes

Kirkeskibet »Patientia«

Som I kan se, er byggeriet af kirkeskibet »Patientia« nået rigtig langt. Menighedsrådsmedlem Kjeld Hansen, som fik idéen til at bygge et skib til ophængning i Sdr. Nærå kirke, har arbejdet flittigt med skibet i et lille års tid. På kirkens hjemmeside, www.snkirke.dk kan I følge tilblivelsen trin for trin. Selve skroget er færdigt, så nu mangler »kun« master og rigning.

Arbejdet har krævet megen »patientia« (tålmodighed) undervejs, en egenskab, som Kjeld Hansen heldigvis besidder til fulde!

Skibet indvies ved en højtidelighed den 24. august 2014.

Når først skibet hænger under kirkens kuppel, ser man det på afstand og får ikke alle detaljerne med.

Derfor har menighedsrådet besluttet at »udstille« skibet i konfirmandstuen i kirkeladen d. 16. og 17. august, hvor alle er velkomne til at tage det i øjesyn. Kjeld Hansen vil være til-



stede og give et résumé om skibets historie og tilblivelse. I får lejlighed til at se tegninger, materialer og værktøj, som han har benyttet undervejs. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Og en forfriskning vil være inden for rækkevidde!

Og forresten: Skibsanparter kan fortsat købes! Se hjemmesiden eller kirkeblad nr. 2 for nærmere info.

Jørgen Vøstergaard

Ny styreform i folkekirken

I december nummeret skrev vi kort om indholdet i det debatoplæg, der blev udsendt sidste sommer, om ny styreform i folkekirken. Der er nu kommet en betænkning, hvori det anbefales, at statens tilskud til folkekirken fremover udbetales som et bloktilskud og ikke som i dag et øremærket tilskud. Og der skal oprettes et organ, Folkekirkens fællesudvalg, som får kompetence til at fastlægge budgettet. Dette udvalg skal også inddrages, når der sker reguleringer af folkekirkens indre anliggender, såsom gudstjenesteordning, ritualer, autorisation af salmebøger og bibeloversættelser.

Betænkningen findes på Kirkeministeriets hjemmeside, hvor der også findes en sammenfatning af betænkningen.

Sognearrangementer

Sommermøde Grundlovsdag den 5. juni kl. 13.00

Chr. IV's dag

Denne dag står i renæssancens tegn. Chr. IV vil gæste Sdr. Næraå, og eftermiddagen byder på foredrag, sang og musik, leg og boder. Dagen slutter med festmiddag i præstegårdshaven/kirkeladen, afhængig af vejret. Se program andetsteds i bladet.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Som det nu er blevet tradition afholder menighedsråd og præster i Midtfyn provsti en fælles friluftsgudstjeneste **2. pinsedag den 9. juni kl. 11.00 i Nr. Lyndelse præstegårdshave.**

– med mulighed for at deltage i folkekor.

Tag tøj på efter vejret, medbring et tæppe eller en stol.

Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne til medbragt madkurv.

I tilfælde af regnvejrr holdes gudstjenesten i Nr. Lyndelse kirke, og frokosten indtages i kirkesalen.

Vi arrangerer fælles kørsel, hvis der er behov for det, så ring, hvis I gerne vil med og ikke selv kører.

Folkekor

De senere år har der medvirket et folkekor ved friluftsgudstjenesten. Kan du lide at synge, så kom og vær med i Folkekorret anno 2014. Alle kan deltage, eneste forudsætning er, at du kan møde op til fælles øvedag tirsdag den 3. juni kl. 19-21 i Kirkesalen ved Nr. Lyndelse præstegård, Albanivej 15, 5792 Årslev.

Tilmelding til pinsekoret:

Senest onsdag den 14. maj til organisator Ulla Poulsen, tlf. 20320152 eller pr. mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Kirkecykeltur

onsdag den 2. juli kl. 17.00 fra Sdr. Næraa kirke

Så skal cyklerne smøres og luftes igen... denne gang går turen til Ryslinge, til sognekirken og til Nazareth kirken, som er fælles kirke for Ryslinge fri- og valgmenighed. Og vi sikrer os fint vejr (så godt som vi nu kan det). Der bliver fortalt lidt om



Nazarethkirken.



Ryslinge Sognekirke.

de to kirker, vi synger en salme og midtvejs gør vi holdt og spiser vores medbragte mad. O. P. Andersen deltager som vanligt – vi vil nødtigt skuffe ham.

Sogneudflugt

Årets sogneudflugt går til, ja, i 150 året for slaget ved Dybbøl kan det næsten ikke være til et andet sted end Dybbøl. Vi satser på at overvære en gudstjeneste i Dybbøl kirke. Herefter er det spisetid og om eftermiddagen vil vi få en rundvisning



i skanserne og museet. Naturligvis ligger den berømte Dybbøl Mølle heller ikke langt væk. Som sædvanligt holder vi pauser undervejs med indtagelse af kaffe og diverse drikkevarer. Nærmere detaljeret program fremkommer i næste kirkeblad.

Udflugten plejer at være et tilløbsstykke. Derfor vil tilmelding tidligst kunne foregå fra tirsdag den 17. juni kl. 09.00 til Annette Lomholt, tlf. 65972299, mail: a.m.lomholt@gmail.com, eller Inge Dalsgaard, tlf. 65991164, mail: idj@km.dk.

Chr. IV og hans roser

Roser har man kendt til siden antikken, og de har været yndet, ikke mindst for den symbolske betydning. Rosen er knyttet til kvinden som symbol på skønhed og kærlighed. Holder kvinden blomsten til kroppen, siger den noget om hendes væsen. Foræres kvinden en rose, er hun tilbedt og begæret. Og i Visdommens bog lyder opfordringen: »Lad os bekrænse os med ro-

senknopper, før de visne«. Mon ikke det skal forstås som unge kvinder?

I kristendommen er jomfru Maria rosernes rose. Tidligt blev den røde rose knyttet til jomfru Maria som kærlighedens røde rose og den hvide rose til Jesus som uskyldens hvide rose. Med reformationen i 1536 blev de to betydninger byttet om. Vi kender også rosen som et gammelt symbol på Jesus i f.eks. salmerne: »En rose så jeg skyde« og »Den yndigste rose er funden«.

Rosen var især brugt i klosterhaverne. De indgik i datidens apotek og var derfor placeret i krydderihaven, hvor de blev brugt til forskellige velduftende cremer og salver, bl.a. øjensalve, en klud vædet i rosenolie bundet om hovedet fungerede som datidens hovedpinepille.

Så Chr. IV har ikke opfundet rosen eller bragt den til Danmark. Men i renæssancen voksede interessen for haveanlæg med inspiration både fra de middelalderlige klosterhaver og fra antikkens arkitektur, og den voksede markant under Chr. IV.

I renæssancen blev et haveanlæg anset for en kunststart. Haven skulle have en rektangulær form og blev stramt inddelt i forskellige haverum, kvarterer med fontæner og lysthuse, solure. Og med inspiration fra den europæiske renæssance, der var begyndt tidligere end i Norden, lod Chr. IV et »lysthus« opføre, det senere Rosenborg slot, og anlagde en »lysthave«, den senere Kongens Have.

Der findes ikke nogen plan over haven, men Chr. IV har formentlig haft kontakt til gartneren »urte-gårdsmænd« på Kronborg, Hans Rasmussen Block, fra hvis hånd den »Ældste danske havebog« findes. Heri findes en beskrivelse af idealet for en renæssancehave, og det formodes, at Chr. IV har været inspireret af disse tanker.

I Kongens Have plantes roser, dels som rosenhække til afgrænsning, enten af hele haven eller af forskellige »kvarterer«, dels i krydderihaven. Der er optegnelser af, at Chr. IV bestilte fra Holland 1000 hvide rosentræer, som de kaldtes, og 100 røde rosentræer, hvilket fortæller om, at interessen for rosen og rosendyrkning er bragt til Danmark. Og så kunne Chr. IV også have sit eget apotek lige ved hånden, hvor tørrede, pulveriserede rosenstøvdragere rørt ud i lidt rødvin blev anset for det bedste middel mod nervøsitet.

Samtidig blev rosen som symbol knyttet til kongemagten og blev anvendt i mange forskellige relationer, bl.a. kanoner, skibe (rosengalaj), ordener (hosebåndsordenen) og drikkekar.

De roser, der blev anvendt på Chr. IV's tid, findes stadig i vore haver, det er især alba-rosen, provins- eller provencerroser, (centifolierosen), så også Chr. IV's interesse for haven har sat sig varige spor.

Der kan læses mere om renæssancehaven i Torben Thim: Chr. IV og hans roser.

Inge Dalsgaard

Aktivitetskalender

Dato	Tidspunkt	Sted	Arrangement
5. juni	Kl. 13.00	Kirke/kirkelade/ præstegårdshave	Chr. IV's dag
9. juni	Kl. 11.00	Nr. Lyndelse præstegårdshave	Fælles friluftsgudstjeneste
2. juli	Kl. 17.00	Kirken	Kirkecykeltur til Ryslinge sognekirke og Nazarethkirken
9. august	Kl. 10.15	Kirken	Lørdagsdåb
16.-17. aug.	Kl. 10.00- 16.00	Kirkeladen	Kjeld Hansen viser frem og fortæller om arbejdet med kirkeskibet »Patientia«
24. august	Kl. 14.00	Kirke/kirkelade	Indvielse af kirkeskibet »Patientia«
7. sept.	Kl. 7.30	Kirkeladen	Sogneudflugt

Siden sidst

Dåb

- 16/3: Matthias Lauge Lindhøj
Tuxen
Thorvald Kjær Anker
- 6/4: Clotilde Thor Dalsgaard
Rydhof
- 13/4: Marikka Toth Pedersen
- 27/4: Victoria Helena Ettrup
Bentgaard

Vielse: Ingen

Kirkelig velsignelse: Ingen

Begravelser:

- 10/4: Karen Margrethe Jacobsen
- 23/4: Lise Hansen
- 26/4: Kurt Bent Jeppesen

Lørdagsdåb

Der er den senere tid kommet hyppigere forespørgsler om lørdagsdåb, og når der har været mulighed for det, har der været en lørdagsdåb.

Menighedsrådet har besluttet, at der fremover kan være mulighed for lørdagsdåb én gang i kvartalet, i 2014 følgende lørdage:

Lørdag den 9. august kl. 10.15

Lørdag den 8. november kl. 11.00

Gør brug af hjemmesiden

Bemærk venligst, at aktuelle emner, herunder ændringer i forhold til f.eks. kirkeblad, arrangementer, mødetidspunkter og -steder altid vil fremgå af kirkens hjemmeside, der bliver opdateret løbende.

Hjemmesiden finder man på adressen: www.snkirke.dk

Jørgen Vestergaard (webmaster)

Ferie:

Inge Dalsgaard holder ferie fra 7/7-4/8.

Jens Buchwald Andersen holder ferie fra 14-28 /7 og 11-17/8.

Menighedsrådsmøder:

Tirsdag den 27. maj

Torsdag den 26. juni

Møderne begynder kl. 19.00 og foregår i Kirkeladen.

Datoer for konfirmation

2015: 19. april

2016: 10. april

2017: 30. april

2018: 15. april

Adresser

Sognepræst:

Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærrå, 5792 Årslev, tlf. 6599 1164.

E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.

Sognepræst:

Jens Buchwald Andersen, Jagtvej 50 st.tv., 5000 Odense C, tlf. 6615 5213/mob. 3032 9805.

E-mail: jba@km.dk

Sognepræst:

Karin Hasling, Kontor: Overvejen 69, 5792 Årslev, tlf. 6599 1066.

E-mail: karha@km.dk

Kirkeassistent og kirkesanger:

Marie Maegaard, Birkelyvej 63, 5792 Årslev, tlf. 2924 9464.

E-mail: m_maegaard@yahoo.dk

Organist:

Inge Bjarke, Svenstrupvej 26, 5260 Odense S, tlf. 6615 3512.

E-mail: ibjarke@webspeed.dk

Graver:

Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 72, 5750 Ringe, tlf. 4031 9192.

E-mail: graver@aarslevnet.dk

Formand for menighedsrådet:

Marianne Hansen, Torpevænget 1, tlf. 6599 2293.

E-mail: miajh@gmail.com

Kirkevæрге:

Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf. 6599 1695.

E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Kasserer:

Frank Karl, Enggårdsvej 65, tlf. 6599 1695.

E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Vedr. Kirkeladen:

Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78, 5220 Odense SØ, tlf. 6597 2514/3089 8407.

www.snkirke.dk

GUDSTJENESTER

i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

MAJ

	SDR. NÆRAA	ÅRSLEV	SDR. HØJRUP
25. (5.s.e.påske)	kl. 10.00 JBA		
29. (Kr.Himmelfart)	kl. 10.00 Konfirmation JBA		

JUNI

1. (6.s.e.påske)	kl. 10.00 ID Kk	kl. 10.00	Ingen
5. Grundlovsdag	Chr. IV's dag		
8. (Pinsedag)	kl. 10.00 JBA	kl. 11.15	kl. 10.00
9. (2. pinsedag)	kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Nr. Lyndelse		
15. (Trinitatis)	kl. 10.00 ID	kl. 10.00	kl. 11.15
22. (1.s.e.trin)	kl. 10.00 JBA	kl. 11.15	kl. 10.00
29. (2.s.e.trin)	kl. 10.00 ID	Ingen	kl. 11.15 ID

JULI

6. (3.s.e.trin)	kl. 10.00 ID Kk	kl. 11.15	Ingen
13. (4.s.e.trin)	kl. 9.00 JBA	Ingen	kl. 10.00
20. (5.s.e.trin)	kl. 11.15 KH	kl. 10.00	Ingen
27. (6.s.e.trin)	kl. 10.00 KH	kl. 11.15	Ingen

AUGUST

3. (7.s.e.trin)	kl. 10.00 JBA Kk	kl. 11.15	kl. 10.00
10. (8.s.e.trin)	kl. 10.00 ID	Ingen	kl. 11.15 ID
17. (9.s.e.trin)	kl. 10.00 ID	kl. 11.15 ID	Ingen
24. (10.s.e.trin)	kl. 14.00 Indvielse af kirkeskib	Ingen	kl. 19.00
31. (11.s.e.trin)	kl. 10.00 JBA	kl. 10.00	kl. 19.00

KH: Karin Hasling, JBA: Jens Buchwald Andersen, ID: Inge Dalsgaard
Kk: Kirkekaffe

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22.

Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.