

Kirkebladet

Sdr. Næraa sogn

NR. 3 2017

JUNI/JULI/AUGUST



Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.

100 salmer, 850,4

Præster siges at tænke meget...

For tiden tænker jeg særligt på....

Hvad skal du til sommer? Eller:
Hvor skal du hen til sommer?

Sådan lyder et typisk spørgsmål, når tiden for sommer og sommerferie nærmer sig. Svarene er talrige og mangfoldige, fordi så mange har en høj grad af både frihed og mulighed for at kunne komme afsted og ud at opleve. Det er skønt, at så mange har de muligheder. Det er en gave, og der er grund til taknemmelighed.

Netop taknemmelighed er en sund og meningsfuld grund under et godt menneskeliv. Hvis du er i tvivl om det så prøv bare at hive taknemmelighedens modsætning frem: Utaknemmelighed.

Ja, hvem har lige lyst til ligefrem at være utaknemmelig? Det har man sjældent lyst til at leve sit liv på.

Men utaknemmeligheds grundføde er vel faktisk netop, når vi glemmer at være taknemmelige og måske endda kommer til at tage alt for givet. Ligesom når vi, om den til hver en tid værende ungdom, kan høre os selv eller andre sige: De unge nu til dags er da også så utaknemmelige! De ord bliver sagt, der hvor nogen glemmer eller ikke husker på, hvor meget de har fået givet eller er velsignet med at have.

Taknemmelighed kommer ofte af, at vi glædes over alt det, vi har fået, og som ikke altid kommer fra vores egne hænder.

Så enkelt er det.

Måske er det vel netop derfor, vi ofte, som noget at det første, lærer vores børn at være taknemmelige og sige tak. Tak for mad, tak for gaver osv.

Husker vi som voksne at sige tak? Tak for maden, tak for gaven, tak for livet?

Jeg kommer til at tænke på nogle ord fra Bono, fra rockbandet U2. Han udtalte i et interview med en dansk journalist, at han var glad for at være vokset op med kirkeklokkeklang kl. 18 hver dag i Irland.

Dengang, da han var lille, grinede han sammen med kammeraterne af menneskene i byen, som stoppede deres forhavende, når kirkeklokkerne ringede. Det synes børnene var utrolig sjovt. Tænk at al dagens travlhed, målrettethed og effektivitet blev stoppet for et ganske lille minuts tid, hvorefter alt igen fortsatte sin vante gang.

Dengang grinede han uskyldigt af det, som kun et barn kan. Men Bono voksede op og lærte, at der faktisk lå en stor værdi i det at stoppe op én gang hver dag for at, som han udtrykte det: »få mulighed for at tænke og for at takke«.

»– Og takke for at man kan trække vejret«, som et af bandmedlemmerne indskød i interviewet.

Kirkeklokkerne i de ca. 2000 danske kirke ringer ikke kun en gang om dagen, men de fleste steder faktisk mindst to gange om dagen: Morgen og aften. Vi er heldige, at vi har mulighed for at blive mindet om, at det er godt for sjæl, sind og krop lige at stoppe op engang imellem og også takke for, »at vi kan trække vejret«. Altså at takke for livet.

Man kan jo så sige, at man jo kun kan takke, hvis man har nogen at takke til. Som kristne takker vi Gud, som er tilværelsens grundlæggende skaber og giver af alt, vi er og alt, vi får mellem hænderne. Gud er ham, vi kan takke for kærlighed, for børn, ægtefæller, venskaber, overflod. Ja alt godt der tilflyder vores liv. Gud er den glade giver, ja han er ham, som, i kærlighed til os, gav sin egen søn til denne jord for vores skyld. Han overlod ham til lidelse og død på et kors for at give os glæde og liv. Det er underfuldt og gådefuldt på samme tid, men vidner alt sammen om en kærlighed, som vi kun kan tage imod med taknemmelighed. Og det gør vi. Det øver vi os på. Hele livet.

Tror man ikke på Gud, er der jo dog alligevel masser af muligheder for at udtrykke en grundlæggende taknemmelighed for alt det, man har fået, for det giver jo dog ikke sig selv, at man har det, man har.

Taknemmelighed er en vigtig dimension eller grundklang at have med sig i livet. Den kristne taknem-

melighed viser sig ofte i en tak til Gud.

Så tak Gud fordi vi kan få lov til det. Tak for at vi kan få lov til at takke dig. Det er skønt at kunne takke. Det er skønt at føle taknemmelighed.

Og skulle vi glemme det, så er der måske altid mulighed for at huske på det, når kirkeklokkerne ringer næste gang.

Hav en velsignet sommertid og nyd det alt sammen.

»Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted' jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove«.

(DDS 728:

Du gav mig, O Herre,
en lod af din jord, vers 3)

Jakob Olesen

Datoer for konfirmation

2018: 15. april

2019: 5. maj

2020: 26. april

2021: 18. april

Lidt om Sdr. Nærrå præstegårds historie

Matrikel nr. 1, det er kirken. Den lå som centrum i sognet. Og ud fra kirken blev der bygget præstegård, matr. 1 a.

Sdr. Nærrå kirke er fra slutningen af 1000-tallet og afløste formentlig en trækirke. Den er indviet til Skt. Mikael. Mikael's kirker var nogle af de første kirker. De lå højt og var dåbskirker. (Kværndrup, Sanderum er også Mikael's kirker). Så der har været kirke her i Sdr. Nærrå, vel næsten fra Danmark blev kristnet.

Præstegården er bygget i 1775 af sognepræst Peder Ribers svigerfar, en formuende købmand i Svendborg. Årstallet står at læse over hoveddøren: Johanne Torbjørnsen – Peder Riber, Anno 1775. Og til gavnlig erindring:

Med Guds frygt, Kierlighed,
Gud vore Hjerter Pryde
Vi vor Beschichet Deel
med Nøisomhed vil Nyde.

Dengang skulle præsten selv sørge for vedligehold af præstegården, der gerne svarede til en storbondes gård, 4-længet og med 4-5 skorste-ne. Midler til det blev primært skaffet fra præstegårdens jordtilliggende. Vi er 15. generation i boligen og står heldigvis ikke for dens vedligehold.

I 1647 brændte præstegården. Præsten hed Ivar Andersen, og da branden blev indberettet, sendte bi-

skoppen, tilskyndet af Chr. den 4., brev ud til samtlige kolleger i stiftet og tilskyndende dem til at yde hjælp til at genopbygge en bolig. »Da skal I i allerhøjeste Grad modtage en langt større Velsignelse. Thi det er Guds Aands ord: Naar du lægger din Sjæl ind for den sultne og mætter den fortvivlede Sjæl, da skal dit Lys opgaa i Mørket, og dit Mørke skal blive som Dagen«.

Og de må have efterkommet tilskyndelsen, for præsten fik bygget en ny præstegård. Og det må være den, der i 1774 blev revet ned til fordel for den nuværende smukke bindingsværksbygning.

Huset har 4 kælderrum, og de 3 af dem stammer tydeligvis fra ældre bebyggelser. Det ældste rum, som måske stammer fra 1200-tallet, og som nu rummer brænde og gasfyr, er bygget op af kampesten og kan være fra den første bygning. Ud mod gårdsiden er to små rum opført af munkesten, formentlig i 1500-tallet. De fungerede tidligere som lokaler for spejderne.

Det fortæller os, at så langt tilbage har der ligget en præstegård, beboet af præster og i begyndelsen måske munke.

Fra før reformationen hørte Sdr. Nærrå og Årslev sammen i fælles pastorat, men blev delt i 1857-58. Det forringede økonomien i embedet. Embedet i Sdr. Nærrå var et lille, fat-

tigt kald, på grund af jordens ringe bonitet. Den første præst i Sdr. Nærrå sogn var pastor Kofoed, fra 1857-72. »Lille Kofoed« blev han kaldt. Han var en meget afholdt og besøgt præst, folk kom også fra andre sogne for at høre ham. Det er blevet sagt om ham, at »han bekommede kvind-folket så vel til at græde«.

For at få jorden til at give bedre udbytte måtte den drænes. De 50 tdr. land jord var visse steder noget fugtige. Der blev fornylig fundet spor af bolværk i nærheden af Spar, så man har formentlig kunnet sejle hertil ad Vindinge å. Kofoed fik kgl. tilladelse til et lån på 650 rigsdaler af stiftets offentlige midler til at dræne 23 tdr. land.

Det rakte ikke til vedligehold af bygningerne. Han fik også et offentligt lån til at ombygge udhusene i den 4-længede gård, men arbejdet blev gang på gang udsat. Arbejdet blev udsat, dels på grund af krigen i 1864, dels fordi han ganske enkelt ikke havde råd til det. Kårene var små, hjemmet fattigt. Han havde efterhånden også fået 9 børn. Og det gik sådan, at børnene blev sendt i pension i Odense og kom i skole der.

I 1867 påbegyndtes arbejdet med vestre længe og nordlængen (ud mod vejen) indtil indkørselsporten. De var i særdeles dårlig stand. Men resten af nordlængen og østre længe fik lov at forfalde.

Til sidst så pastor Kofoed ikke anden udvej end at finde sig et andet

embede. Han kom i 1872 til Hesselager. Men han er begravet her på Sdr. Nærrå kirkegård, så det må have været en god tid her. Og hvis ikke Årslev var blevet skilt fra i 1857, havde han måske haft råd til at blive her.

I 1872 kom pastor Selmer til. Da var præstegården endnu 4-længet. Han ønskede at få den nordre længe rykket lidt tilbage fra vejen, som gik helt ind til bygningerne. Og da den østre længe skulle sættes grundigt i stand, ansøgte han kultusministeriet om tilladelse til at sælge de falddefærdige bygninger til nedrivning og samtidig 32 tdr. land af præstegårdsjorden. Det blev der givet tilladelse til. Og siden er endnu mere solgt fra, så der nu er 7 ha tilbage.

Om det var efter nedrivningen, at det småbladede lindetræ på gårdspladsen blev plantet, eller det blev plantet i forbindelse med bygningen af præstegården, har jeg ikke kunnet finde dokumentation på. Men i midten af 1800-tallet var det på mode med småbladede lindetræer, så det kan tænkes, at det blev plantet, nu der manglede en længe, så der ikke skulle se så bart ud på gårdspladsen.

Pastor Kofoed var gået i gang med at indsætte nye vinduer i stuehuset. De små vinduer blev udskiftet med nogle større, ved at løsholterne (de vandrette stolper i bindingsværkets midte) forsænkedes, så der kunne sættes større vinduer i og dermed komme mere lys ind. Det forstyrrer dog ikke helhedsindtrykket. De

oprindelige små vinduer ses på 1. salen i østgavlen.

Køkkenet var placeret midt i huset, og mod vest var der en lavere bygning med bryggers og brændselsrum.

Denne lavere bygning er blevet fjernet i 1920 og hele vestfaget ombygget og nyt stolpeværk (af gammelt tømmer) isat, hvor det var nødvendigt. Der blev etableret en trappeopgang i gavlen til et bryggers og pigeværelse.

I 1975 blev vestenden ændret endnu en gang. Trappeopgangen blev fjernet, så vestgavlen nu står i et stykke flot bindingsværk. Til gengæld har præstegården fået to nye indgange, en til havesiden og en mod gården. Og med trætrappe for at markere, hvor hovedlængen på stuehuset gik til, før vestenden blev ombygget i 1918-20. Den er siden udskiftet med granit i gårdsiden, da trætrapper kan blive særdeles glatte. Og hvor der før var bryggers, indgangsrum og kosterum (oprindeligt pigeværelse) samt køkken, er der nu blevet et stort køkken-alrum, med masser af lys og udsigt ud over haven.

I 1995, blev førstesalens to gavlværelser sat i stand, og et badeværelse etableret.

Til sidst skal nævnes pastor Gjerulff, (1923-29), som døde i embedet kun 56 år. Han døde, mens han var ved at poste vand, formentlig til sine høns. Til dem havde han bygget hønsehuset i palæstil og 2 etager, det, der nu er garage og cykelskur.

Det var også Gjerulff, der sammen med Hemming Hansen, fik bygget kirkens kapel, og det inden der var kommet tilladelse fra de kirkelige myndigheder. Det havde han ikke tid til at vente på, hurtig som han var i al sin færd. Pastor Gjerulff var i det hele taget en hurtig og effektiv mand. Når han var ude på husbesøg, og dem nåede han mange af, var det altid efter et fast ritual: han sang en salme, bad Fadervor, og så var han ude af døren igen.

Gennem tiden er der sket flere forandringer, dog ikke øst for hoveddøren. Havestuen og de to små rum i gavlen er intakte. Og der har været en indgang øst for bygningen til præstens studereværelse med den flotte kakkelovn.

I entréen er der en dør ind til et lille gæstetoilet. Døren er formentlig fra den forrige præstegård, ligesom en dør i kælderen, så der er tale om genbrug. Det var der også af gulvbrædder. Da præstegården blev sat i stand i forbindelse med, at vi kom, viste det sig, at der var sodspor på bagsiden af nogle gulvbrædder.

I 50'erne blev præstegården fredet, hvilket sætter en stopper for større ændringer. *Inge Dalsgaard*



Konfirmation søndag den 30. april kl. 9.00



Konfirmation søndag den 30. april kl. 11.00



Patientia

Og vi som gikk og troede, at Kjeld Hansens flotte kirkeskip Patientia, som henger i Sdr. Nærrå Kirke, var det eneste af slagsen i hele verden. Det er det ikke! Den 30. marts 2017 dumpede der nemlig følgende mail fra Norge ind i Inge Dalsgaards mailbrevkasse:

Jeg har nylig med stor interesse lest og sett på hjemmesiden til Skt. Mikael's kirke om kirkeskipet »Patientia«.

Jeg har lyst til å berette at det i Norge finnes en modell til av »Patientia«. Men det er mer enn 300 år siden denne ble bygget.

Historien om skipet »Patientia« knytter seg uløselig både til admiral Pros Mund og til admiral Jørgen Vind. Pros Mund mistet livet som flåtesjef om bord på Patientia under slaget ved Femern i oktober 1644.

Pros Mund skriver seg til Grevensvænge og Birkisvold. (Birkevold, Bjerkevold) Hans far, Niels Sørensen Mund, eide Birkevold, og Pros Mund er trolig født der.

Birkevold lå i Porsgrunn kommune, men er borte for flere hundre år siden. Men vi vet hvor gården lå og hvem som var eiere.

Også den lille byen Brevik ligger i Porsgrunn kommune. Og i Brevik kirke hang den gamle modellen av »Patientia« Den ble gitt til kirken før 1713, men senere (ca. år 1900) gitt fra kir-

ken til Oldsaksamlingen, og tilhører i dag Norsk Folkemuseum.

Historien om modellen – som for øvrig er 155 cm lang – er gjengitt i »Brevik gjennom tidene« av C. S. Schilbred, utgitt i 1946. Jeg legger ved en kopi av den aktuelle siden, og håper at dette bidrar til historien om »Patientia«, dens skipsførere og dens modeller.

*Med vennlig hilsen
Jørn Erik Øvald*

Nå da, da – spændende, men hvorfor er vi i vores research på Patientia aldrig stødt på den norske udgave? Her fik vi følgende svar:

Kjære Inge Dalsgaard.

Takk for din mail. Først av alt, jeg var naturligvis ikke klar over de undersøkelser dere har gjort når det gjelder modellen av Patientia og eventuelle tidligere bygde modeller.

Noe av årsaken til at dette ikke ble oppdaget av Orlogsmuseet kan skyldes at kirkeskipet fra Brevik er registrert under feil navn. På sine hjemmesider skriver museet at skipet ligner på »Dannebrog«, men er mindre.

Det er stor forskjell på Dannebrog og Patientia, og er etter mitt syn vanskelig å forveksle.

Og i dataene om modellen fra samme kilde (Norsk Folkemuseum) står det: Innskrift: Patientia.

Min interesse i *Patentia* ligger først og fremst i at admiral Pros Mund, som døde ombord på *Patentia* omtrent 3 måneder etter Jørgen Vind, er født på Birkevold i Eidanger.

Jeg er også født og oppvokst i området, og har mange ganger lett etter opplysninger om denne Herregaarden. Jeg har videre noe felles aner med Pros Mund, selv om det ikke er nært. Men min slekt kommer for en stor del fra Danmark og Schleswig-Holstein. I min søken etter opplysninger om Pros Mund fant jeg dere på nettet.

Kirkeskipet fra Brevik er ikke tilgjengelig for publikum. Så modellen hos dere er den eneste tilgjengelige.

Enn videre synes jeg at det er hyggelig å tenke på at broderfolket fra denne tiden har en skipsmodell hver med utgangspunkt i en dansk admiral og en norsk admiral som begge tjenestegjorde på skipet i 1644 og møtte sin skjebne der.

Og – ikke minst – den 19. august 1695 – ble det i Rønnebæk kirke på Sjælland feiret bryllup mellom Erik Vind og Edel Urne Mund, barnebarn av henholdsvis Jørgen Vind og Pros Mund.

med vennlig hilsen
Jørn Erik Øvald

Historien om *Patentia* har hermed taget en ny og spændende drejning. Kjeld Hansen har kontaktet orlogsmuseet, som er meget interessert i at vide mere.



Kære Kjeld Hansen,
Langt de fleste kirkeskibe er »generiske« altså forestiller blot et ikke nærmere bestemt skib. En del har senere fått mere eller mindre velbegrunnede tilknytninger til et kjent, historisk skib, uden at der rigtig kan argumenteres for det. Navne som f.eks. *Patentia* kan ydermere have en symbolsk betydning snarere end være en kobling til et bestemt skib. »*patentia*« er jo den kristne dyd »tålmodighed«.

Men lige netop den model, som jeg ser billede af på Norsk Folkemuseums side, ser ud til at passe med skibet *Patentia* både aldersmæssigt og i antallet af kanoner. Det er desuden et usædvanligt tidligt eksempel på en bevaret skipsmodell. Derfor er det bestemt værd at undersøge saken nærmere. Imidlertid har jeg ikke rigtig nogen gode kontakter på Norsk Folkemuseum. Så jeg kan ikke sige andet, end at du må henvende dig til dem og henvide til, at jeg anbefaler, at modellen bliver undersøgt nærmere

og fotograferet grundigt. Jeg må dog påpege, at det nok er en noget kort frist at sende en sådan henvendelse under en måned i forvejen, uden at jeg dog ved, hvor let eller svært det er at komme til museets genstandsmagasiner.

De bedste ønsker i din videre forskning i emnet.

Med venlig hilsen / Best regards
Jakob Seerup
Museumsinspektør / Curator

Da Else og Kjeld Hansen har familie i Norge, ikke langt fra Oslo, ja så er et snarligt besøg helt nærliggende. Kjeld har fået følgende aftale, og må hellere gå i træning, da han skal gå på trappestige.

Kære Kjeld Hansen,
Tak for din henvendelse og interesse for kirkeskipet med inskriptionen: *Patientia, NF.1906-2165*. Skibet hænger fremme i udstillingen »Norsk kirkekunst«, hvor den hænger i en stang i loftet. Publikum kan se skibet fra gallerigangen, men for at få adgang til lo-

kalet og for at se skibet på nært hold, må man ind i lokalet. Vi har ikke anledning til at demontere skibet til d. 24. eller 26. for fotografering, men museet kan tilbyde adgang til lokalet og mulighed for at se skibet på nært hold ved hjælp af en trappestige (den hænger ca. 3 m over gulvet). Der kan tages fotografier til studiebrug. Om der ønskes fotografier til publikationer eller lignende, bedes du tage kontakt til Norsk Folkemuseums billedbyrå.

Undertegnede kan tage imod d. 24. maj før kl. 12 eller d. 26. maj og du skal få kopi af de oplysninger vi har om skibet.

Med venlig hilsen
Niels Gerhard Johansen
Malerikonservator
Norsk Folkemuseum

Vi glæder os til at høre og se mere, når Else og Kjeld vender hjem fra broderlandet. Læs næste nummer af kirkebladet.

Jørgen Bai Jepsen

Flaglaug

Det er altid festligt med en flagallé i byen, når noget skal fejres. For at det hele skal fungere, er der lavet et flaglaug, som tager sig af alt det praktiske. Sdr. Nørå Kirke er selvfølgelig med i lauget og har indvilget i at stille med 2 frivillige til opsætning og nedtagning, når kirken

skal bruge flagalleen, f.eks. når der er konfirmation. Der bliver allerhøjest tale om 2-3 gange årligt, og arbejdet sker sammen med flaglaugets faste stab. Har nogle af jer lyst til at hjælpe, så kontakt Marianne Hansen, tlf. 65992293 eller mail: miajh60@gmail.com.

ARRANGEMENTER

Sommermøde søndag den 18. juni kl. 14.00

Som omtalt i sidste kirkeblad får vi i år besøg af entertainer, skuespiller og psykoterapeut Finn Nørbygaard. Hans foredrag hedder »Engle og dømmener« og omhandler menneskesindet, som er sat sammen af både gode og onde kræfter – og hvordan man håndterer det på forskellig vis.

Sommermødet indledes med en kortere gudstjeneste i kirken, og derefter er der kaffe og lagkage i Præstegårdshaven med efterfølgende foredrag. Vejret bliver selvfølgelig godt, men skulle det svigte fortrækker vi til Kirkeladen.

Kirkecykeltur

Onsdag den 28. juni kl. 16.00 fra Sdr. Nærrå kirke

Så er det endnu en gang tid til at gøre cyklerne klar til vores årlige kirkecykeltur. Vi begynder kl. 16.00 for at kunne være hjemme, inden mørket og aftenkøligheden har sænket sig for meget.

Turen går denne gang til Tornbjerg kirke og Hollufgård.

Og som vanligt har vi O.P. Andersen med.

Så kom I blot med cykelhumøret.

Sogneudflugt

søndag den 3. september kl. 07.30

Sogneudflugt 2017

Igen i år er der lagt op til en spændende sogneudflugt. Denne gang kører bussen os sydpå mod Flensborg, hvor vi skal overvære gudstjenesten i én af de danske kirker, nemlig Helligåndskirken, som ligger lige midt i byens travle gågade. Bjørn Nørgaards kunstudsmykning i kirken giver besøget lidt ekstra kolorit. Kunstnerens over 2 meter høje skulptur forestiller Babelstårnet-Pinseunderet.

Glasmosaikkerne forestiller Maria bebudelse, Jesu dåb og Jesu bortgang. Alt sammen kan I selv se og få mere at vide om på selve turen.





Efter kirkebesøget melder sulten sig sikkert. Derfor kører vi straks til Glücksborg Slot, hvor vi skal indtage et måltid i Restaurant Schloskeller. Lur mig, om vi ikke skal have Jägerschnitzel mit Gemüse und salzkartoffeln.

Efter måltidet besøger vi slottet. Schloss Glücksburg har, gennem sin funktion som periodevis kongebolig og administrativt centrum for Glücksburgs hertugdømme, en betydningsfuld plads i historien om Slesvig-Holsten og Skandinaviens historie, og så ligger den smukt og flot. Vi får en guidet rundvisning i 3 grupper. Varighed ca. 75 minutter. Der er desværre ingen elevatorer på slottet.

Hvor den efterfølgende kaffetørst skal slukkes er i skrivende stund ikke helt på plads. Vi vil afslutte ud-

flugten med at køre en tur ad Fjordvejen fra Kruså mod Gråsten. Det er en ualmindelig flot tur.

Husk passene. For god ordens skyld er der ikke afsat tid til grænsehandel.

Alle detaljer er endnu ikke på plads, så ret til små ændringer forbeholdes, men Flensborg og Glücksborg er målene.

Vi får også formiddagskaffe i bussen og en forfriskning på hjemvejen. Vi er hjemme i Sdr. Nærå ca. 18.30 Vi glæder os til at være sammen med jer.

Deltagelse i udflugten koster 200,- pr. person.

Tilmelding **fra tirsdag den 27. juni kl. 9.00** til:

Annette Lomholt, tlf. 6597 2299,
mail: a.m.lomholt@gmail.com
Inge Dalsgaard, tlf. 6599 1164,
mail: idj@km.dk

Jørgen Bai Jepsen

Reformationen i dag

**tirsdag den 5. september
kl. 19.30**

Nr. Lyndelse

Ved dette Luther arrangement taler biskop Tine Lindhardt over emnet: Reformationen i dag.

Kirkens døgn

den 8.-9. september

Her i reformationsåret opfordrer Biskoppen til, at der afholdes et arrangement i alle stiftets kirker i løbet af dette døgn. Vi har besluttet at holde en skumringsgudstjeneste med salmesang, læsning, stille eftertanke, musik **fredag den 8. september kl. 19.00-ca. 19.30**

Kom og vær med til denne anderledes gudstjeneste.

Fyraftenssang onsdage kl. 17.00

Vi fortsætter det populære koncept, hvor lokale borgere vælger sange og fortæller lidt om deres liv. Efterårets to arrangementet foregår i sideskibet i kirken, og varer 40-45 min.

Onsdag 13.9.

Vores første gæst i efteråret er Lisbeth Skau, som vi ofte ser både i kirken og til arrangementer i kirkeladen – og som regel sammen med sin mand Mogens.



Lisbeth er født i Toftlund i 1938 og opvokset på St. Jyndeved Forsøgsstation. I 1961 blev hun gift med Hans Kloppenborg Skau, og var siden da bondekone på slægtsgården Skovgård i Hammelev i 40

år. I 1988 mistede hun sin mand, og i 2005 flyttede hun til Sdr. Nærå sammen med sin nuværende mand Mogens Andersen, til hvem hun blev viet i Sdr. Nærå kirke i 2012.

Onsdag den 11.oktober

Her er Marianne Nielsen gæst. Læs nærmere i næste kirkeblad.

Høstgudstjeneste

Søndag den 17. september kl. 14.00

Traditioner er gode at holde fast i. Så igen i år holder vi høstgudstjeneste i teltet ved Markhuset med musikledsagelse af »Jepsen-trioen«.

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet brød, ost og et glas øl.

De øvrige år har solen nok skinnet, men det har blæst en del. Jeg ved ikke, om der er noget med 3. søndag i september, men det er den søndag, det passer bedst at lægge høstgudstjenesten, så vi håber, blæsten lægger sig, og solen skinner blidt og dejligt.



Aktivitetskalender

Dato	Tidspunkt	Sted	Arrangement
18. juni	Kl. 10.30	Kirken	Dåbsgudstjeneste
18. juni	Kl. 14.00	Kirke/- præstegårdshave	Sommermøde m/Finn Nørbygaard
28. juni	Kl. 16.00	Kirkecykeltur fra kirken	Tornbjerg/Hollufgård
3. sept.	Kl. 8.00	Fra kirken	Sogneudflugt til Flensborg og Glücksborg Slot
5. sept.	Kl. 19.30	Nr. Lyndelse	Foredrag v/Tine Lindhardt
8. sept.	Kl. 19.00	Kirken	Kirkens døgn/- Skumringsgudstjeneste
13. sept.	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang m/Lisbeth Skau
17. sept.	Kl. 14.00	Markhuset	Høstgudstjeneste
21. sept.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Læsekreds
11. oktober	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftenssang – Marianne Nielsen
12. oktober	Kl. 19.30	Rolfsted konfirmandstue	Foredrag m/Brian Mc.Guire
25. oktober	Kl. 19.30	Kirken	Luther koncert med »Legerne«
29. oktober	Kl. 14.00	Kirken	Reformationsgudstjeneste Nærmere i næste nummer
2. nov.	Kl. 19.30	Kirkeladen	Syng og spil dansk

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:

Lørdag den 14. oktober kl. 11.00.

Menighedsrådsmøde:

Torsdag den 29. juni

Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl. 19.00.

Læsekredsen



Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30.

Gamle som nye deltagere er velkomne.

Vi mødes til efteråret

Torsdag den 21. september:
Graham Greene: Farligt otium

Mandag den 23. oktober:
Jens Christian Grøndahl: Tit er jeg glad

Torsdag den 30. november:
Dorthe Nors: Spejl, skulder, blink

Der er fælles bestilling af bøgerne på Biblioteket.

Siden sidst

Dåb

- 12/3: Gorm-Anker Marker Pedersen
- Naja Augusta Fald Holme
- 26/3: Victoria Irming Iversen
- 2/4: Ida Agergaard Bruntse
- 8/4: Emil Overby
- 23/4: Emma Ugledbjerg Duelund

Begravelse/bisættelse:

- 21/2: Bendt Marthedal Hansen
- 22/2: Jørn Holmer Gellert
- 24/2: Bent Johannes Østergaard
- 3/3: Flemming Åge Pedersen
- 28/4: Niels Lykke Faldborg

Adresser

Sognepræst:

Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nørå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.

Sognepræst:

Jakob Olesen, tlf. 2033 2927,
e-mail: olesenjakob130@gmail.com

Sognepræst:

Hans Vestergaard Jensen, tlf. 2425 4238,
e-mail: hvje@km.dk

Kirkeassistent og kirkesanger:

Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk

Organist:

Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk

Graver:

Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk

Formand for menighedsrådet:

Marianne Hansen,
Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com

Kirkeværge:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Kasserer:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Vedr. Kirkeladen:

Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.

www.snkirke.dk

GUDSTJENESTER

i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

JUNI

	SDR. NÆRAA	ÅRSLEV	SDR. HØJRUP
11. Trinitatis	kl. 10.00 JO	kl. 11.15 K	kl. 10.00
18. 1.s.e.trin	kl. 14.00 ID Sommermøde m/Finn Nørbygaard	Ingen	kl. 11.15
25. 2.s.e.trin	kl. 11.15 HVJ	kl. 10.00	kl. 11.15

JULI

2. 3.s.e.trin	kl. 10.00 ID	kl. 11.15 K	kl. 10.00
9. 4.s.e.trin	kl. 10.00 ID	kl. 10.00	kl. 11.15 K
16. 5.s.e.trin	kl. 10.00 JO Kk	kl. 11.30 JO	Ingen
23. 6.s.e.trin	kl. 11.30 PJ	Ingen	kl. 10.00
30. 7.s.e.trin	kl. 10.00 JO	kl. 10.00	kl. 11.15

AUGUST

6. 8.s.e.trin	kl. 10.00 JO	kl. 11.15 K	kl. 10.00
13. 9.s.e.trin	kl. 10.00 ID Kk	kl. 10.00	kl. 11.15 K
20. 10.s.e.trin	kl. 11.15 HVJ	kl. 11.15	kl. 10.00
27. 11.s.e.trin	kl. 10.00 ID	Ingen	kl. 11.15 BJ

SEPTEMBER

3. 12.s.e.trin	Sogneudflugt	kl. 10.00	kl. 11.15
10. 13.s.e.trin	kl. 10.00 JO	kl. 11.15 Høst	kl. 10.00
17. 14.s.e.trin	kl. 14.00 ID Høstgudstjeneste i Markhuset	kl. 10.00	kl. 11.15 Høst K
24. 15.s.e.trin	kl. 11.15 HVJ	kl. 11.15	kl. Ingen

JO: Jakob Olesen, HVJ: Hans Vestergaard Jensen, PJ: Peter Jensen. Kk: kirkekaffe

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.

Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.