

Kirkebladet

Sdr. Næraa sogn

Nr. 2 2013

MARTS · APRIL · MAJ



Giv tid! og livets træ bli'r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! Og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer;
giv tid! Og bi på Herrens stund,
– hans skønhedsrige kommer!

Konfirmationen – før og nu

Nu er det snart tid for årets konfirmation af 30 dejlige konfirmander. Og dermed følger de sig i rækker af konfirmander helt tilbage til 1736.

Konfirmationen, som vi kender den, har rod i den katolske kirke. Her er konfirmationen, eller firmelsen, et sakramente, dvs. en handling i kirken, indstiftet af Jesus og hvortil der er knyttet et løfte.

Det er en udvikling, der rækker helt tilbage til oldkirken, hvor dåben primært var voksendåb. Inden man kunne blive døbt, skulle man forberedes til dåben. Man skulle undervises i, hvad dåben betød. Efterhånden som det blev mere almindeligt med barnedåb, blev undervisningen noget, der fulgte efter dåben, og det blev muligt at lade undervisningen afslutte med en bekræftelse af dåben.

Og det førte så til, at konfirmationen blev et sakramente på lige fod med dåben.

Men med reformationen i 1536 afskaffede Luther konfirmationen som sakramente, fordi den ikke havde nogen bibelsk begrundelse, og fordi dåben ikke skulle følges op af en bekræftelse. Dåben var fuldgyl dig i sig selv. Derimod skulle der fortsat være grundig undervisning i den kristelige børnelærdom, før de for første gang deltog i nadveren. Og som hjælp til det udgav Luther sine to skrifter: Luthers lille Katekismus, og Luthers store Katekismus.

Men for pietismen, som opstod i 1600-tallet, var det ikke nok at vide noget om kristendom. Pietisme betyder formhed, inderlighed. Troen skulle altså være noget, man følte i



sit indre, en personlig, levende tro. Og med Christian den 6., som selv var grebet af pietismen, blev konfirmationen indført som pligtig for alle børn i landet.

Det var klogt og fremsynet af kongen at gøre konfirmationen tvungen. Det understøttede skolegangen. For at kunne lære katekismen, måtte man jo også kunne læse. Så det var som at slå to fluer med et smæk. Børnene blev holdt til kirken, og fik samtidig almen undervisning. Det blev det første skridt til en folkeskole, og med skoleloven af 1814 blev der indført undervisningspligt.

I den evangelisk-lutherske kirke er konfirmationen ikke et sakramente. Det er en festlig gudstjeneste, hvor vi sammen fejrer, at konfirmanden nu ved lidt mere om, hvad dåben betyder. At det, der blev sagt til barnet i dåben, det bekræfter Gud for dem, at det fortsat og altid gælder.

Konfirmationens retsvirkninger

For at understrege konfirmationens alvor blev der knyttet forskellige rettigheder og pligter til konfirmationen. Man kunne ikke modtage nadveren uden at være konfirmeret. Og hvis ikke man havde modtaget nadveren, kunne man ikke blive gift, få sine børn døbt eller stå fadder. Man kunne heller ikke indkaldes til vidne. Man kunne ikke blive soldat, og hvis ikke man havde været soldat, kunne man ikke blive fæster (få brugsret over ejendom).

Efter konfirmationen fik man en konfirmationsattest, som var forudsætningen for at få en skudsmålsbog, hvori præsten skrev oplysninger om fødsel, forældre, dåb, skolegang, konfirmation, og kommende arbejdsgivere gav den pågældende et skudsmål, en udtalelse. Skudsmålsbogen var vigtig. Den fungerede som pas, straffeattest og CV. Uden skudsmålsbog kunne man ikke rejse uden for sognets grænser, og alt blev skrevet ind i den, så fremtidige arbejdsgivere kunne se, hvad man kunne og i det hele taget, hvordan man var. Hver gang man krydsede en sognegrænse, skulle man møde op hos degnen eller klokkeren i det nye sogn og lade sig registrere til tvangsaltgang.

I dag findes ingen af disse retsvirkninger. Der sker heller ikke nogen ændring i børnenes hverdag med konfirmationen. Om tirsdagen fortsætter de i skolen, hvor de slap om fredagen. Så det giver ikke længere mening at tale om, at de med konfirmationen træder ind i de voksnes rækker.

Vi skriver heller ikke konfirmationsattest. Men jeg har et par gange været ude for at skulle bekræfte en konfirmation for en, som skulle vies i udlandet. Bl.a. i Finland er det fortsat et krav for vielse i kirken, at man er blevet konfirmeret.

Det er heller ikke så mange år siden, det blev ophævet, at man først måtte tage del i nadveren, når man

var konfirmeret. Det gjaldt endnu, da jeg selv blev konfirmeret i 1967. Derfor var vi konfirmander til alters med vores forældre søndagen efter konfirmationen.

Konfirmationstøj

Påklædningen har ændret sig i takt med, at vi er blevet mere velstillede. I begyndelsen var det ofte omsyet tøj, i hvert fald i de fattigere kredse. Drengene fik jakke og bukser, som gerne skulle holde, til man blev gift, hvilket forklarer de mange billeder med stumpede bukser og ærmer, der ikke når ned til hånden. Tøjet skulle de bruge, når de skulle søge arbejde, deltage i fest, gå til begravelse. Tilsvarende med pigerne, som



fik en sort kjole, der både kunne bruges til fest og til begravelse. Og for første gang bar de den voksne, ugifte piges frisure, som var fletninger, bundet i krans om hovedet.

I dag er det vel moden, der dikterer, hvordan de unge ser ud, og det vigtigste må være, at de befinder sig godt i det tøj, de har på, så de får en god dag.

Konfirmationsgaver

Når vi læser beretninger fra den tid, bl.a. H. C. Andersens beskrivelse af sin konfirmation så hører vi ikke meget om gaverne. H. C. Andersen er dog meget optaget af sine nye støvler, som knirker, når han går op ad kirkegulvet og fortæller, at det er nye støvler.

Gaverne fortæller deres egen historie. De har med frigørelse, frisættelse at gøre. Gaven var noget, de unge havde brug for, når de skulle ud at klare sig selv, være uden for forældrenes ansvar, som dog begyndte med, at de fik tænderne trukket ud og fik gebis, så havde de ikke udgifter til det mere. Drengene fik en pibe, cigaretetui, det hørte til voksenalivet, at man begyndte at ryge. De kunne få en kommode, et skab, en kuffert, noget der udtrykker, at de skulle af sted, hjemmefra. Det kunne også være et ur, så de kunne overholde tiden, et vækkeur, så de kunne komme op om morgenen, senere blev et rejsevækkeur populært, da man begyndte at rejse ud selv.

Senere kom lidt mere luksusprægede ting, såsom fyldepen, kam/børste/spejl, ekstrafint, hvis der var sølvskaf, fotografiapparat.

Gaverne i dag, såsom cykel, iphone, ipad, rejser, penge, afspejler for så vidt samme mønster, en uafhængighed af forældrene, og at de unge begynder at skulle klare mere og mere selv. Gaverne er noget større, men det er vores økonomiske for-måen jo også.

Blå mandag

Dagen efter konfirmationen er det blå mandag. En betegnelse, der formentlig kommer fra håndværker-traditioner i Tyskland. Hvis farver-svendene om søndagen havde brugt planten »vajd« til at farve tøjet blåt

med, så skulle det hænge til tørre hele mandagen, og de kunne holde fri. Denne fridag blev kaldt blå mandag, og er blevet en betegnelse for en fridag eller en pjækkedag.

Hvordan det er blevet koblet sammen med konfirmationen, er uklart. Det skyldes måske, at konfirman-derne var »ude i det blå« om dagen. Det kunne også have forbindelse til det tyske »blau sein«, at være blå, som betyder at være fuld.

Uanset betydningen er det en fri-dag for konfirmanderne, hvor de i samlet flok drager af sted med nogle af pengene fra konfirmationen for at dele minderne fra festen og have det sjovt, inden skoledagen venter tirs-dag morgen.

Inge Dalsgaard

Min påske derhjemme på Kærgaard

Der var noget særligt ved påsken. Der kunne være så travlt, så travlt, og der kunne være så stille, så stille.

I mit barndomshjem var påsken noget særligt – både for de voksne, men også for os børn.

Ofte var det det smukkeste forårs-vejr i de tre »stille dage« mellem palmesøndag og skærtorsdag. Når man bor på landet og på en gård, ja så sker der noget magisk med men-neskene. – De får forårskuller, og så

skal haver og marker forberedes og tilsås – helst lige når jorden er til det og har den rigtige »krummestruk-tur« – en »jordtilpashed« der gør det let for frøet at spire og gro.

Sådan var det også hjemme.

Når jeg kom hjem lørdag ved mid-dagstid før palmesøndag, og jeg så den smukke påskeblomsterdekora-tion på kommoden i gangen – sam-me sted hvert år – samme skål hvert år – åh ja, så var der den gode for-nemmelse af PÅSKE.

Udenfor kørte min far og drengene efter roer til køerne og kalvene. De skulle hente roer i marken i roekullen. Når roehuset var fyldt op, så var der roer til dyrene om søndagen – uden at vi skulle i marken og hente roerne. Min mor, min søster og jeg ordnede huset, så der var rent og fint til søndagen.

Palmesøndag oprandt – køerne blev malket, grisene og kalvene fodret – det nødvendigeste blev klaret – og når alle dyr var fodret af, og dyrene gumlede veltilfredse, gik vi ind, klædte om og tog i kirke. Efter kirketuren middagen, og middagsluren røg min far altid en cigar – kun om søndagen eller på helligdage – aldrig på hverdage. Cigarrøgen bredte sig, og så fik vi alle den der gode fornemmelse af, at det var helligdag – fridag – ingen pligter, men blot hygge, nærvær, kage til kaffen, stilhed og frihed til at gøre lige hvad vi havde lyst til.

Mandag, tirsdag og onsdag meldte travlheden sig igen – markerne skulle klargøres til såning – der skulle harves, sås og samles sten. Alle mand var i sving. Roehuset skulle igen fyldes med roer, der skulle hentes halm på loftet, sådan at malkning, fodring og pasning af dyrene kunne gå så let som muligt i de kommende helligdage.

Skærtorsdag og langfredag var igen meget fredfyldte fridage og helligdage – cigarrøgen bølgede igen – vi

vidste, at der ville være tid til leg, nærvær, besøg og sjov med hinanden. Sådan var det, uanset om solen skinnede fra en skyfri himmel og det ville være perfekt såvejr – uanset om vi kunne se og høre at naboerne kørte og såede, så holdt mine forældre fast i, at helligdagene var helligdage og der skulle vi ikke arbejde i marken, men holde fri og nyde hinanden – også selvom det var med risiko for ikke at få sået markerne til i tide.

Lørdag var en travl dag, for igen skulle vi ud og fylde roehuset op med roer og foder til dyrene og nå lidt mere i marken. Der var travlt både ude i staldene, i marken og inde i huset. Alt skulle være klar.

Påskedag var helt særlig – for det var den allerhelligste dag i året. Vi fik det fine tøj på og spiste fin mad. Også denne dag nød vi duften af cigar. 2. påskedag kørte vi ofte en tur enten ud i det blå eller ud på besøg hos familie eller venner. Mens vi kørte – alle syv i en Volvo 544 – blev de omkringliggende marker betragtet og kommenteret. Min far sagde altid overbevisende: »Vi skal også nok nå at få det sidste sået, inden regnen kommer.« Og det gjorde vi.

Vi elskede denne højtid og de andre højtider – hvor der kun var få pligter, fri fra alt, tid til samvær og ren hygge – vi havde simpelthen fri i ordets bogstaveligste forstand – FRI.

Eva L. Gaarsdahl

Klokkeringning – støj eller kultur?

For mange år siden var jeg på forretningsrejse til en lille landsby i nærheden af Stuttgart. Vi havde samhandel med en papirfabrik, som lå i byen, og jeg skulle derfor aflægge et visit.

Jeg blev installeret på det lokale og ret store Gasthaus i landsbyen. Hyggeligt var det. Maden var god, også øllet. Husker ikke menuen, men måske var det en schnitzel. De findes jo i alle afskygninger i Tyskland. Nå, men efter en lang dag, var det befriende at kunne trække mig tilbage til mit værelse, der lå på 3. sal. Ingen elevator, men pyt. Den gang var man jo ung og frisk.

Straks begyndte mareridtet. Værelset var på højde med og med udsigt til kirkens tårnur, hvor nogle klokker hver halve time forkyndte, at tiden også gik sin gang i denne lille landsby. Det var ikke en sagte klokkeklang, men et højlydt gong, gong. Det var tillige varmt, så jeg måtte have vinduet stående åbent. Jeg nåede at høre midnatsslagen. Tolv gange gong, gong. Klokkeren halv et og et var det ikke så slemt, men dog nok til at jeg forskrækket vågnede op. Det blev ikke til megen søvn den nat, og jeg tænkte på, at det måtte være frygtelig irriterende for de lokale beboere – og dog, måske havde de vænnet sig til, at sådan var nu de-

res dagligdag. De kunne måske slet ikke sove, hvis klokken ikke slog. Jeg ved det ikke. For mig var det støj. Ulidelig støj.

Det fik mig til at tænke på, om vores kirkeklokker i Sdr. Nærrå generer nogen. Vi har godt nok intet tårnur, men klokkerne lyder hver dag, endda fra to kirker. De bringer egentlig et budskab. Højmesse, dåb, konfirmation, bryllup, begravelse/bisættelse, dødsfald, og så naturligvis skal solen ringes både op og ned. Det lykkes nu ikke altid at få ringet solen op. Her i vinter har vi ikke set meget til den gule, runde tingest, så måske skulle klokken have ringet lidt højere.

Klokkeringning her i landet er en 1000-årig tradition. Generelt i dagens Danmark og måske specielt i større byer, lægger man ikke det helt store i ringningen mere. Måske derfor er der begyndt at komme voksende modstand i befolkningen mod klokkeringningen. Mange vil ikke længere vækkes af klokkerne, og mange kan ikke forstå, at klokkeringning tæt på beboelse kan være tilladt, når der er klare regler for, hvor højt lyde ellers må være i vores samfund.

Det er nu en del af vores gamle kultur – så er det støj? Det kan jo altid

diskuteres. For mange mennesker betyder klokkeringningen fordybelse, mens andre måske sidestiller ringningen med Hjem Is bilens klokkeklemte.

Mange forfattere, filosoffer og digtere har beskæftiget sig med klokkeringning, bl.a. H. C. Andersen med sit lille eventyr om klokken.

Som indledning til Ernest Hemingways bog, »Hvem ringer klokkerne for,« finder vi det verdensberømte klokke citat af poeten John Donne, som levede på Shakespeares tid. Det er meget filosofisk, men maner også til eftertænkning.

»Intet menneske er en ø, en verden for sig. Ethvert menneske er en del af

et kontinent, en del af et hele. Om en lerklump skylles bort af havet eller et forbjerg, eller din vens hus eller dit eget, Europa bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra dig, thi du er et med den ganske menneskehed. Ethvert menneskes død tager noget fra mig, for jeg er en del af menneskeheden. Derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.«

Til sidst vil jeg lige i anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel bringe et af hans mange citater. Det kan opfattes i mange sammenhænge – også når det drejer sig om støj: *Det er utroligt, hvad et menneske kan udholde, blot det føler, at der er en mening med modgangen eller lidelsen.*

Jørgen Bai Jepsen

»Luthers Nøgle«

Lørdag den 23. marts afholder sognene i Midtfyn provsti konfirmandrollespillet Luthers Nøgle omkring Hillerslev kirke. Spillet er en variation over det klassiske stjerneløb, og igennem rollespillet oplever konfirmanderne reformationstidens Danmark for én dag. Der deltager i alt ca. 325 konfirmander og alle præsterne.

Men der er også brug for frivillige, og mange har meldt sig. Der er brug for både kræmmere, rid-

dere, skønjomfruer etc, for ikke at tale om folk, der skal hjælpe med alt det praktiske, der også skal falde på plads sådan en dag. Til gengæld får de frokosten og en god og sjov oplevelse.

Rollespillet er udviklet af professionelle og har været spillet flere steder i Jylland.

Har du lyst til at vide lidt mere om spillet, kan de finde noget på www.luthers-noegle.dk

Konfirmation søndag den 14. april

Kl. 9.00

Julie Erbs

Bøgeparken 12

Camilla Pilgaard Hansen

Rolighedsvej 31

Teresa Victoria Ingvorsen

Stationsvej 114

Mia Mathilde Hjære Klingenberg

Møllehøjvænget 50

Nikoline Rye Lorensen

Møllehøjvænget 6

Julie Nyker Mogensen

Faunavænget 11

Mette Østergaard Nielsen

H. C. Andersensvej 44, Ikast

Cecilie Pors Pedersen

Stationsvej 116 G

Kristine Prahl Pedersen

Stationsvej 139

Simone Svane Pedersen

Stationsvej 149

Nanna Sofie Sikora

Møllehøjvænget 58

Olivia Daugbjerg Schlossarek

Næråparken 10

Kasper Rasmus Hansen

Nærågårdsvej 14

Niclas Wessel Jørgensen

Næråparken 13

Christian Brolykke Kongstad

Bøgeparken 87

David Haugaard Pedersen

Næråparken 24

Christian Ryehaug

Enggårdsvej 33

Peter Pagaard Sommer

Overvejen 127

Magnus Jørgensen Kliver

Overvejen 89

Emil Jørgensen Kliver

Overvejen 89

Kl. 11.00

Karoline Drost Mayland Albertsen

Åvej 15

Kristine Marie Isaksen

Faunavænget 41

Julie Kofoed

Kløvervej 16

Line Skov Madsen

Orevej 1

Laura Hell Ravn

Møllehøjvej 39

Mads Hvidkær Christoffersen

Torpevænget 5

Christian Hellsten Poulsen

Bøjden 18

Jonas Brochstedt Madsen

Birkelyvej 5, Nr. Lyndelse

Theis Johannes Gaarsdahl

Christianslundsvej 4

Jonas Jan Einsbohr

Svendborgvej 473



Sognearrangementer

Skærtorsdag den 28. marts kl. 18.00

Efter gudstjenesten indbyder vi til et fælles påskemåltid i Kirkeladen.

Pris: 50 kr.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding senest d. 21. marts til Jørgen Vestergaard, 6611 0932, jvgaard@gmail.com

Store Bededagsgudstjeneste for hele pastoratet torsdag den 25. april kl. 19.00

Vi begynder med gudstjeneste i kirken og efterfølgende er der varme hveder og sang i Kirkeladen.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Sognene i Midtfn provsti holder traditionen tro fælles friluftsgudstjeneste **2. pinsedag den 20. maj kl. 11.00** og i år foregår det i Gislev (på plænen bag kirken) – med mulighed for at deltage i folkekoret.

Efter gudstjenesten er der fælles spisning til medbragt frokostkurv.

Tag tøj på efter vejret, medbring et tæppe eller en stol. Vi arrangerer fælles kørsel, hvis der er behov for det, så ring, hvis I gerne vil med og ikke selv kører. Skulle vejret udeluk-

ke udendørsgudstjeneste, benytter vi Gislev kirke.

Folkekor

De senere år har der medvirket et folkekor ved friluftsgudstjenesten. Sidste år bestod koret af 50 sangglade mennesker; nogle havde aldrig sunget i kor før, andre var mere garvede korsangere. Men kan du lide at synge, så kom og vær med i Folkekoret anno 2013. Alle kan deltage, eneste forudsætning er, at du kan møde op til fælles øvedag torsdag den 16. maj kl. 19.00-21.00 i Ringe kirke. Koret ledes af Ulla Poulsen, organist i Nr. Lyndelse kirke.

Tilmelding til koret inden 1. maj til Ringe kirkes organist Kirsten Retoft tlf. 6262 4404 / 5185 8255, retoft@midtfn.net, eller til Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152, up@hoerlyck-jessen.dk På selve dagen møder koret kl. 9.30

*Arrangørgruppen
Kirsten Wind Retoft*

Sommermøde den 9. juni kl. 14.30

I år får vi besøg af Stiftes nye biskop, Tine Lindhardt.

Tine Lindhardt holder gudstjenesten og efter kaffen i præstegårdshaven, i tilfælde af dårligt vejr i kirkeladen, vil Tine Lindhardt sige



noget om »Folkekirkens status og fremtid i Fyns Stift«. Vi slutter af med grillpølser forhåbentlig i præstegårdshaven, ellers i Kirkeladen. Alt dette for kun 25 kr.

Kirkecykeltur – onsdag den 3. juli kl. 17.00

Så skal cyklerne smøres og luftes igen... denne gang går turen til Rolfsted, Rønninge kirker og Rønninge Søgård kapel. Og vi har sikret os fint vejr (så godt som vi nu kan det). Der bliver fortalt lidt om de to kirker og kapellet, vi synger en salme og midtvejs gør vi som vanligt holdt og spiser vores medbragte mad. O. P. Andersen medbringer vi naturligvis.

Sogneudflugt

Datoen for sogneudflugten er sat til den **8. september**. Mere herom i næste kirkeblad, men reserver datoen allerede nu. Tilmelding kan dog først ske fra torsdag den 6. juni.

Kursus for provstiets præster

Præsterne i Midtfyn provsti er på provstikursus i dagene 22.-26. maj. Et kursus, der tjener til at styrke sammenholdet i provstiet på både det faglige og sociale plan.

Kurset begynder på Præstehøjskolen i Løgumkloster og temaet er kirke- og gudstjenesteliv. Om fredagen kører vi til Hamburg, hvor vi skal se og høre om kirke- og gudstjenesteliv der. Og vi slutter af med at deltage i en tysk gudstjeneste.

Det betyder, at der ikke bliver afholdt så mange gudstjenester i provstiet om søndagen. Der vil blive gudstjeneste i Sdr. Nærå kirke kl. 19.00 ved en af præsterne fra Fåborg provsti.

Hverdagene bliver passet af præster fra Fåborg provsti.

Fyraftensmusik

Onsdag den 20. marts får vi besøg af blokfløjteelever fra Faaborg-Midtfyn Musikskole og deres lærer, Charlotte Mejlgaard, skriver følgende om koncerten:

»Eleverne har alle spillet en del år, og de har en stor passion for blokfløjtespil. Vi vil gerne med denne koncert vise, at blokfløjte er mere end »Stille nu« og billige plastikfløjter.

Eleverne spiller et bredt repertoire af god musik lige fra den skønne musik fra 1700-tallet, som er blokfløjtes storhedstid, til nyere filmmusik.

Eleverne spiller til daglig sammen i både musikskolens blokfløjteensemble »Vindfang« og »Fablo«, som er de fynske musikskolers fælles talentblokfløjteorkester.

Ved denne koncert høres blokløjten som soloinstrument akkompagneret af orgel, klaver (cembalo) og cello.«

Bemærk af Fyraftensmusikken i marts er rykket en uge frem pga påsken.

Musikgudstjeneste med saxofon og orgel

Søndag den 7. april er der musikgudstjeneste kl. 19.00 under medvirken af saxofonisten Morten Øberg, Odense og organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke i Svendborg.

Øberg/Balslev-duo har blot eksisteret i godt et år, men de to fynske musikere fandt hurtigt ud af, at de supplerer hinanden endog vældig godt i både deres spil og i deres egne arrangementer af salmer og sange. Begge musikere er kendt i mange forskellige musikalske sammenhænge, men i netop deres sammenspil er



den nordiske tone udgangspunktet. Til musikgudstjenesten i Sdr. Nærrå kirke har de to musikere arrangeret en række salmer i netop denne stil.

Koncert med harper, fløjter, guitar og sækkepibe

Tirsdag den 7. maj er der lejlighed til et genhør med Anne Marie Høst Mortensens dygtige harpeelever, denne gang i kombination med gruppen »Musikzag«.

Harpegruppen »Golden Strings« består af fem elever fra Odense Musikskole i alderen 15 til 24 år, og alle spiller på keltiske eller irske harper, som har 34 strenge. Deres repertoire er traditionel musik fra Irland, Skotland, Wales og Danmark, samt musik fra middelalder og renæssance.

Mindre traditionelt bliver det når »Musikzag« træder ind på scenen og



blander sig. Gruppens lyd er unik, farvet af en instrumentering man ikke lige ser hver dag: Blokfløjter i mange størrelser, irske whistles, fløjte, sækkepipe og guitar.

»Musikzag« ledes af Carsten Rosenlund, som er tidligere lærer for alle gruppens medlemmer, og han står for hovedparten af arrangementerne af den melodiske og let tilgængelige musik.

Sammen med »Golden Strings« venter der en underholdende aften, hvor man vil få instrumenterne at høre i mange forskellige konstellationer, og i genrer fra klassisk renaissance- og barokmusik over folkemusik til filmmusik.

Koncerten begynder kl. 19.30, og der er fri adgang.

Datoer for konfirmation

2014: 4. maj
2015: 19. april
2016: 10. april
2017: 30. april

Siden sidst

Dåb

2/12: Laurits Brændegaard
Winther

13/1: Lukaz Meng Villadsen

Vielse

Ingen

Begravelse/bisættelser

8/12: Ellen Magdalene Petersen

4/1: Jane Birgit Olsen

11/1: Erik Johannes Andersen

22/2: Johannes Erling Johansen

27/2: Søren Gammelgaard Olesen

Ferie:

Jeg holder ferie 6.-12/5.

Embedet passes af Karin Hasling.

Menighedsrådsmøder:

Torsdag den 21. marts

Regnskab 2012 forelægges

Onsdag den 17. april

Torsdag den 16. maj

Onsdag den 26. juni

Møderne foregår i Kirkeladen og begynder kl. 19.00.

Aktivitetskalender

Dato	Tidspunkt	Sted	Arrangement
20. marts	Kl. 17.00	Kirken	Fyraftensmusik
28. marts	Kl. 18.00	Kirke/kirkelade	Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning. Tilmelding.
7. april	Kl. 19.00	Kirken	Musikgudstjeneste, hvor Poul Christian Balslev og Morten Øberg medvirker.
25. april	Kl. 19.00	Kirke/kirkelade	Store Bededagsgudstjeneste fælles for pastoratet m/efterflg. varme hveder
7. maj	Kl. 19.30	Kirken	Harpegruppe v/Anne Marie Høst
25. maj	Kl. 11.00	Gislev kirke	Fælles gudstjeneste på plænen bag kirken
9. juni	Kl. 14.30	Kirke/-præstegårdshave	Sommermøde med Biskop Tine Lindhardt.
3. juli	Kl. 17.00	Rolfsted/-Rønninge	Kirkecykeltur
8. sept.			Sogneudflugt



Kirkelig Statistik

for Sdr. Næraa sogn og kirke

	2012	2011
Fødsler (8 drenge, 7 piger)	15	21
Dåb	20	26
Fremstillet	0	0
Voksendåb	1	0
Navngivet	0	1
Konfirmerede (19 drenge, 11 piger)	30	33
Vielser	8	5
Kirkelig velsignelse	1	0
Dødsfald (9 mænd, 5 kvinder)	14	21
Bisættelser	14	10
Begravelser	3	3
Udmeldt af folkekirken	10	5
Indmeldt i folkekirken	2	1

Adresser

Sognepræst:

Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Næraå,
tlf. 6599 1164.

E-mail: idj@km.dk.

Mandag er fridag.

Sognepræst:

Karin Hasling,
Kontor: Overvejen 69,
5792 Årslev, tlf. 6599 1066.

E-mail: karha@km.dk.

Kirkeassistent og kirkesanger:

Marie Maegaard, Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.

mail: maegaard@aarslevnet.dk

Organist:

Inge Bjarke, Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 6615 3512.

mail: ibjarke@webspeed.dk

Graver:

Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 23 A,
5772 Kværndrup,

Gravertelefon 4031 9192,

mail: graver@aarslevnet.dk.

Formand for menighedsrådet:

Marianne Hansen, Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.

mail: marianne@xspot.dk

Kirkevæрге:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.

mail: frukarl@aarslevnet.dk

Kasserer:

Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.

mail: frukarl@aarslevnet.dk

Vedr. Kirkeladen:

Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407

GUDSTJENESTER

i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

MARTS	SDR. NÆRAA	ÅRSLEV	SDR. HØJRUP
10. (Midfaste)	kl. 11.15 KH	kl. 10.00	Ingen
17. (Maria Bebud)	kl. 19.00 KH	kl. 11.15	kl. 10.00
24. (Palmesøndag)	kl. 10.00	Konfirmation	Ingen
28. (Skærtorsdag)	kl. 18.00	Ingen	19.00
29. (Langfredag)	kl. 10.00	11.15	10.00
31. (Påskedag)	kl. 10.00	10.00	11.15
APRIL			
1. (2. påskedag)	kl. 11.15 KH	kl. 10.00	Ingen
7. (1.s.e.påske)	kl. 19.00 musikgudstjeneste	kl.11.15	kl. 10.00
14. (2.s.e.påske)	Konfirmation kl. 9.00 og 11.00	kl. 10.00	kl. 11.15
21. (3.s.e.påske)	kl. 11.15 KH	Ingen	kl. 10.00
25. (Store Bededag)	kl. 19.00	Fælles for pastoratet – med efterflg. varme hveder i Kirkeladen	
28. (4.s.e.påske)	10.00	Ingen	kl. 11.15 ID
MAJ			
5.(5.s.e.påske)	kl. 10.00	kl. 11.15	kl. 10.00
9. (Kr.Himmelfart)	kl.11.15 KH	kl. 10.00	Ingen
12. (6.s.e.påske)	kl.10.00 BJ	Ingen	kl.10.00
19. (Pinsedag)	kl. 10.00	kl. 10.00	kl. 11.15
20. (2. pinsedag)	kl. 11.00- Friluftsgudstjeneste i Gislev fælles for provstiet		
26. (Trinitatis)	kl. 19.00 Præst fra Fåborg provsti	Ingen	Ingen
JUNI			
2. (2.s.e.trin)	kl.11.15 KH	kl.10.00	Ingen

Kk: Kirkekaffe, KH: Karin Hasling, BJ: Birte Jacobsen, ID: Inge Dalsgaard

Kirkebil: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22. Brug den gerne flittigt!

Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407